

Thans zie ik U, o Heer, naar wie ik zozeer verlangde, Thans bezit ik U, op wie mijn hoop berustte, nu ben ik voorgoed met U verenigd, die ik steeds op aarde heb liefgehad. (off. v. d. H. Agnes)

†

IN GODS VREDE RUSTE DE ZIEL

van Mejuffer

## Maria-Renilde VAN DAMME

dochter van wijlen

Désiré en Anna-Caroline DE PESSEMIER,

geboren te Michelbeke op 5 juni 1881 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Zottegem op  
21 januari 1965,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen „in articulo mortis“.

Lid van de bond van het H. Hart.

Zij was rijk aan goedheid en wijsheid, zij was beminnelijk en ongekunsteld, biddend en zichzelf vergetend.

De dood kwam, de lang verwachte dood, die scheidt wat verbonden is door banden van bloed en van vriendschap. En toch is het een goede dood, die de poorten van de hemel opent waar beloond worden die in zorgzame liefde door het leven gaan en wederom blijvend verenigd die op deze wereld mekaar in de Heer hebben liefgehad.

Geloof, hoop en liefde hebben haar stervensuur vervuld met vrede en vertrouwen. Zij sluimerde weg, rustig en kalm, zich verlatend op God, overtuigd als zij was van zijn vaderlijke, barmhartige liefde.

Dag en nacht heeft zij haar rozenkrans gebeden. Hij was haar onmisbaar geworden, zij heeft zijn blijde en de laatste jaren vooral mijn droeve geheimen doorleefd. Zij is nu opgegaan in de heerlijkheid van de glorierijke mysteriën.

Dierbare familieleden en goede vrienden, ik dank u voor de genegenheid en de oprechte vriendschap waarmee u mij dag en nacht hebt omringd. Ik durf op uw gebed blijvend rekenen.

H. Hart van Jezus, ik stel al mijn betrouwen in U.  
O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, bid voor ons.



### De families

VAN DAMME,  
DE PESSEMIER,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van kristelijke deelneming en danken U.

---

Uitg. M. Van Cauwenberge