

Mijn kinderen, ik heb U al wat 'k geven kon,
gegeven,
Mijn werkzaamheid bij dag en nacht,
Mijn liefde en ook mijn leven. G.G.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Maria Zoë VAN DAMME

echtgenote van de heer
JOSEPH VAN DEN NOORTGATE

geboren te Steenhuize-Wijnhuize op 4 januari
1897 en er godvruchtig overleden op 15 januari
1971, gesterkt door het H. sakrament der zie-
ken.

De dierbare overledene was een ware moeder:
de hoeksteen van haar gezin en huis, steeds
bezorgd voor' echtgenoot en kinderen. Het
schoonste wat een moeder haar kinderen kan
geven, heeft zij hun bezorgd: een echt kris-
telijke opvoeding. Het uiterst delikate werk
van de opvoeding heeft zij bezield door het
levend voorbeeld van een vriendelijke, bezorg-
de echtgenote en moeder, die in haar onge-
kunstelde levenswijze spontaan haar kristelijk
levensideaal uitstraalde. Terecht vervult droef-
heid het hart van haar dierbare echtgenoot,
die in haar de begrijpende levenssteun ver-
liest. Ook het beminrend kinderhart voelt diep
de pijn van dit heengaan, want met moeder
verdwijnt de vaste familieband en tevens het
begrijpend hart voor groot en klein.

Dierbare echtgenoot, ik dank u voor uw lief-
derijke bekommernis en trouwe levenssteun.
Steeds hebben wij samen vreugd en leed ge-

dragen, ter ere Gods. Bij God, wiens steun
wij zo dikwijls in de vele wisselvalligheden
van het leven mochten ondervinden, ligt troost
en sterkte.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, uw kin-
derlijke liefde en genegenheid deden mij deugd,
vooral uw bekommernis en medevoelen in het
lijden. Weest nu de steun voor vader en bidt
voor mij.

Dierbare familie en vrienden, dank voor de
vele blijken van genegenheid.

De 4 akten voor de overledene.

**Uw gebed voor haar die ons zo dier-
baar was, is een ware troost voor ons.
Hiervoor danken U :**

**de families Van Damme,
Van Den Noortgate, Corrijn en
Corrijn.**

Uitg. J. Haegeman, koster, Steenhuize-We.