



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

MARIE VANDAMME

geboren te Westkerke de 29 november 1890 en
godvruchtig in de Heer ontslapen de 13 juni 1970
gesterkt met de H. Sacramenten der zieken.

God die ons heeft voorzien en kent bij onze
naam, die ons ten leven riep en houdt in het
bestaan. Hij heeft ons voorbestemd te lijken
op zijn Zoon, die mens is zoals wij en in ons
midden woont.

Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed
bespaard, Hij heeft ten einde toe zijn geest
geopenbaard. Als God zo voor ons is, wie zal
dan tegen zijn? Al wat ons overkomt zal hoop
en zegen zijn.

Marie was een karaktervolle vrouw. Het leven
bracht haar niet veel vreugde maar, gedenkend
dat Gods eigen Zoon geen enkel leed bespaard
werd, heeft zij kloekmoedig en troostzoekend
bij de Heer haar leed gedragen. Alhoewel zij
zelf veel zorgen had, heeft zij, zoals Christus
zich ten dienste gesteld van haar evennaaste.
Iedereen mocht op haar beroep doen, nooit was
het te veel gevraagd. Op haar levensavond leefde
zij van die gedachte: al wat ons overkomt, zal
hoop en zegen zijn. Zo kwam zij tot die schone
christelijke berusting waardoor zij altijd gereed
was om naar de Vader te gaan.

*Dierbare zusters, broer en familie, wilt niet
treuren om mijn afsterven want ik heb rust
gevonden bij de Heer. Ik dank U voor uw
medeleven, voor uwe diepe genegenheid en uw
tedere liefde voor mij. Wilt mij dan ook verder
gedenken in uw gebeden.*

*Eerwaarde Zusters, dank zij U kende ik een
schone levensavond omringd door uw toewijding
en uw aanmoedigende woorden. Dank U voor
alles wat ge voor mij hebt gedaan.*

Heilige Maria, bid voor mij.



De families VANDAMME en POTTEVEYN,

**DANKEN U OM UW GEBEDEN
EN BLIJKEN VAN DEELNEMING**

Roger Vandaele, Koster, Kachtem