

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Meijuffer

## MARIE VAN DAMME

geboren te St.-Maria-Lierde op 29 juli 1904  
en er godvruchtig overleden op 13 oktober 1957.  
Gezalfd met de H. Olie.

Lid van de congregatie van O. L. Vrouw.

De mens telt de dagen, maanden en jaren  
welke een aanvang nemen, doch steeds is  
hij onzeker of hij die wel beëindigen zal.

Waarheid immers blijft het woord van de  
Goddelijke Meester : „ Ik zal komen op het  
onverwachts “.

Plots, o Heer, hebt gij Uw trouwe dienares  
tot U geroepen, haar die zolang menig leed  
droeg, zonder zucht of klacht.

Mocht het leed, dat zij geduldig en gelaten  
droeg, het ingangsbewijs worden ter zalig-  
heid. Mocht Maria, wiens trouwe congrega-  
niste zij was, bij haar Goddelijke Zoon  
voor haar ten beste spreken.

Duurbare broers, familie en kennissen, bij  
mijn haastige scheiding hebben geen tranen  
maar gebeden waarde. Wilt ze mij gelovig  
en overvloedig schenken. Dan bewijst gij  
mij uw wederliefde en mogen wij hopen  
op een zalig wederzien.

O. L. Vrouw van de H. Rozenkrans, b. v. o.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijn ziel met U in vrede  
ruste. Amen. (300 d.afl.)

†

Uw gebed tot lafenis van de ziel van  
onze dierbare overledene en uw deel-  
neming in onze droefheid hebben ons  
gevoelig getroost.

Wij danken U daarvoor van harte :

De familiën VAN DAMME en PAELEMAN.

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.