

Onder de schaduw van het kruis wil ik rusten...



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

Marie-Alice VAN DAMME

weduwe van de Heer

ALFONS VEKEMAN

geboren te Roborst de 21 januari 1886 en er zacht maar niet onvoorbereid, opgegaan naar het Hemelshuis op 8 juli 1969. Zij werd geholpen door de sakramenten van de zieken.

Kristen-zijn betekent «onderweg zijn... ons voorbereiden op de ontmoeting met de Heer. Dichters hebben geschreven dat elk leven kort is. Ouderlingen zullen de eersten zijn om hetzelfde te beamen. Zo vaak beluisteren gedoopten de stem van de Heer: «Waakt en bidt, want de Heer komt als een dief in de nacht...»

De waarde van een mensenleven wordt door de dood onderschreven. Het is zo schoon een goed mens geweest te zijn! Bij de rust van een goed geweten blijft ook de fierheid en de vreugde van verwanten en vrienden: «Wij danken de Heer, omdat wij Gods' goedheid hebben gesmaakt in het voorbijgaan van deze mens...»

De overledene heeft de talenten van de Heer goed gebruikt. Het verdriet om haar heengaan bewijst hoe zij uit liefde en erkenning van God, zo gedienschtig is geweest tegenover de naaste. Werken en bidden is ook haar levensregel geweest. Omdat moeder gelovig was, is zij zo een schoon mens geweest!

Beste kinderen, liefste kleinkinderen, hebt dank om de liefde, de genegenheid en de zorgen, waarmee gij mij, vooral in mijn oude dag, verwend hebt. Het ligt wel in de lijn van Gods' wet, dankbaar en gehoorzaam te zijn... Toch dank ik u speciaal en bij dit overhaast afscheid vraag ik u: «Vergeet de overledenen niet. Onze liefde blijft u volgen vanuit het ander leven. Gedenk ook soms eens onze namen, wanneer gij tot de Heer bidt!»

Beste familieleden en vrienden, bewaart mijn gedachtenis in ere. Moge de grote vreugde van de Heer ons allen weer verenigen in het eeuwig leven!

Mijn Jezus barmhartigheid.

Mijnheer en Mevrouw Marcel VEKEMAN-VAN DE WEGHE en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Albert CORNIL-VEKEMAN en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Raphaël VERBRUGGEN-VEKEMAN en kinderen,

De families Van Damme, Vekeman, Goorix en Van Den Noortgaete

danken U voor uw troostende blijken

van deelneming en gebeden.

Druk Melckebeke Zottegem