

Zalig wie leeft en sterft onder de bescherming
van Maria.



Gedenk in de H. Eucharistie-viering eu uw gebed
de ziel van Mevrouw

Marie-Emmerance Van Damme

Geboren te St.-Maria-Lierde, op 13 december 1876,
en er vroom in de Heer ontslapen, op 5 augustus 1966,
gezalfd en gesterkt voor het eeuwig leven door het
Sakrament der Zieken en de Apostolische Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart

In eenvoud en diep geloof heeft ze onder
ons geleefd.

De levensvreugde en levensernst die haar
kenmerkten heeft ze geput in een blijvend
contact met de Heer. Bidden was geen
routine-werk maar dagelijkse behoefte.
Daar heeft ze de kracht en sterkte gezocht
om haar rijk hart open te stellen voor allen
die haar omringden. Haar grootste schat
was echter haar gezin dat ze, dank zij veel
opoffering en genegenheid geboetseerd heeft
tot haar levenswerk. Haar stille vreugde
vond ze in onverpoosd werk en zorg voor
haar gezin en haar kleinkinderen. Zij mocht
zich verheugen in de roeping tot het
kloosterleven en de algehele toewijding
aan de Heer van een harer kleindochters.

Haar eigen kinderen en kleinkinderen heeft
ze opgevoed tot een sociale en opvoedende
taak in de wereld. Omdat ze de Heer
behaagde liet Hij haar ook delen in zijn
lijden.

Bemide kinderen en kleinkinderen, gij
weet hoe ik U bemind heb. Houdt mijn
gedachtenis levendig in uw hart. Steunt
elkander in trouwe samenhangigheid.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.

H. Hart van Maria, wees mijn heil.



De families VAN DAMME,
DE CLERCQ,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde