

« Als wij met de Heer gestorven zijn
zullen wij met Hem leven ». (2 Tim. 2, 11)



**DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW**

Marie-Georgina VAN DAMME

echtgenote van de Heer
VALERE EEMAN,

geboren te St.-Maria-Lierde op
20 april 1909 en godvruchtig overleden
in het St.-Franciscusziekenhuis te
Brakel op 17 november 1977, nadat
ze de Pauselijke Zegen en de Zie-
kenzalving had ontvangen.

Lid van de K.V.L.V.

Kan één mens, in dit leven, gespaard
blijven van leed en verdriet? Kan één mens
doorgaan in geluk en vrede? Deze vrouw,
voorbeeldige echtgenote en beminnde moe-
der, liefhebbende grootmoeder en goede zus-
ter voor haar familieleden, gelukbrengend aan
haar naastbestaanden en eigen tevredenheid
vindend in familiekring, ook zij heeft van
deze menselijke vreugden afscheid moeten
nemen. Enkel wie de sprong waagt van het
geloof, weet dat aan het einde van de weg
God staat en dat de dood niet het laatste
woord heeft. In deze overtuiging heeft Geor-
gine geleefd: haar weekendse eucharistievie-
ring, haar jaarlijks bezoek aan O.-L.-Vrouw
te Oostakker, haar meeleven met kerkelijke
gebeurtenissen, haar belangstelling voor het
godsdiensstige en bovenal haar gebedsleven
zijn zoveel vertolkingen van haar christen-
zijn geweest. Als trouw lid van de K.V.L.V.
volgde ze met voorkeur de gespreksonder-
werpen die de godsdiensstige begeleiding van
de mens op het oog hadden.

Dierbare echtgenoot en beminde dochter en
schoonzoon, hoe moet ik u allen danken voor
alles waarmee gij mijn leven aangenaam
hebt gemaakt. Voor de vervulling van mijn
kleinste wensen hebt gij ingestaan. Vooral
tijdens mijn ziekte kende uw bezorgdheid
geen grenzen: dagelijks waren uw bezoeken
in het ziekenhuis een steun voor mij, drie-
en-twintig nachten hebt gij wakend aan mijn
lijdensbed doorgebracht. Hoe vaak zijn mijn
gedachten naar mijn kleinkinderen gegaan,
waarvan ik zoveel hield! Mijn heengaan laat
bij u een grote leegte na en een diep leed,
maar laten wij dankbaar gedenken wat wij
samen beleefden, laten wij hoopvol uitzien
naar de eeuwige ontmoeting, naar het volle
eeuwige Leven waarheen de dood als een
poort leidt.

De families VAN DAMME, VAN DAMME,
EEMAN, VAN DE PONTSEELE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel