

« Spreek Gij God, het woord dat mij vertroosting geeft, dat mij bevrijdt en opneemt in Uw vrede ».



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

## MARIE-LOUISE VAN DAMME

echtgenote van de Heer  
**RAYMOND DE SCHRIJVER**

geboren te St.-Maria-Lierde, op 19 september 1910 en er godvruchtig overleden op 9 juli 1987, nadat zij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

---

« Heer onze God, als de zon ondergaat en het duister wordt, als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben, ook dan blijft Gij ons nabij en laat Gij ons niet alleen ». Hoe hoopvol is dit voor stervende mensen, hoe troostvol voor zorgende en wenende familieleden !

Deze vrouw en moeder is gewoon door het leven gegaan door eenvoudig een goede echtgenote te zijn, door eenvoudig een ware moeder te zijn. Op die manier heeft ze haar leven waardevol gemaakt in de ogen van God en voor het welzijn van haar naastbestaanden. Eigenlijk een antwoord voor zoveel zoekenden naar de zin van dit leven.

Dierbare echtgenoot, steeds hebben wij samen wel en wee gedeeld, maar de laatste jaren hebt gij mij toch met een bijzondere zorg omringd.

Uw liefde en goedheid voor mij samen met de genegenheid van onze kinderen verleenden mij de gunst, thuis, in onze eigen familiekring, te mogen sterven. Daarom ben ik u en onze kinderen zeer dankbaar.

Bemide kinderen, laat het levensbeeld van uw moeder in uw verder leven u steeds vergezellen. Met het leven dat ik u geschonken heb, heb ik u ook dat willen aanreiken wat u nodig had om als eerlijke en goede mensen door het leven te gaan. Weest God dankbaar om deze gaven.

Dierbare kleinkinderen, zoals elke grootmoeder ben ik steeds trots op u geweest en heb ik de weg die u zich door het leven baande met grote belangstelling gevolgd. Moge mijn beeld u bijblijven, zodat ik in u verder mag leven.

« Heer, noem nu Marie-Louise zalig en neem haar op in Uw oneindige vreugde, en laat ons eens in Uw liefde samenzijn, verenigd met allen die we hier beminnen. Amen. »

**De families VAN DAMME, DE SCHRIJVER,  
VAN DAMME en DE POORTER,**

zijn U erkentelijk voor uw gebeden en uw  
blijken van medevoelen in hun rouw.

---

Druk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begraaf. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59