

« Als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij met Hem leven ». (2 Tim. 2, 11)

+

Vroom aandenken aan

Mevrouw

**Marie-Louise VAN DAMME**

weduwe van de

Heer Philemon DE HENAU.

Geboren te St.-Maria-Lierde op 3 november 1893 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 7 maart 1980, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Ieder mens leeft zijn eigen leven, met zijn begaan-zijn om de anderen, met zijn oog voor Gods werken, met zijn geloof in de Schepper van zijn leven, met zijn luisterbereidheid naar Gods Woord. Bij de dood worden deze « gezindheden » definitief. Voor hen die God in hun leven hebben aanvaard, klinkt het dan : « Komt, gezegenden, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld ».

Deze bejaarde vrouw heeft in de eenvoud van haar lange leven bewust geleefd in Gods nabijheid. Geloof en gebed waren de grondvesten van haar leven. Hierin heeft ze de kracht geput om vele jaren haar leven ten dienste te stellen van jongere

familieleden, bij wie ze de rol van hun moeder verving, en voor wie ze met de liefde van een echte moeder heeft gezorgd.

Dierbare zuster, bijna gans ons leven hebben wij samen doorgebracht. Mijn heengaan is voor u wel zeer pijnlijk. De mensen voor wie wij goed waren zullen u zeker blijven bijstaan. Blijf vertrouwen op de hulp van de Heer, Die voor u zal zorgen langs de welwillendheid van anderen om.

Mijn geliefde buurtmensen, ik bedank u allen om de helpende hand die gij mij en mijn huisgenoten steeds toegestoken hebt, om uw belangstelling en vriendelijkheid waarop we steeds konden vertrouwen.

« Heer, gedenk Marie-Louise, die Gij uit deze wereld tot U geroepen hebt. Geef dat ze mede mag verrijzen met Uw Zoon, als Hij de doden opricht en weer tot leven wekt en elke mens de trekken geeft van zijn nieuwe heerlijkheid ».

De families VAN DAMME-DE HENAU,  
danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

---

Begrafenisondernemingen « RAOUL » - Brakel