

De hooge ouderdom is een kroon van eer die gevonden wordt op den weg der rechtvaardigheid.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

Marie-Elodie VAN DAMME

echtgenoot van Mijnheer

Petrus Van der Bracht

geboren te St Maria-Lierde den 21 Juli 1859 en godvruchtig overleden te Voorde den 7 October 1944, gesterkt door de H. Sacramenten der Stervenden.

Rijk aan dagen en in een gelukkigen ouderdom is zij in den Heer ontslapen, met een volkomen onderwerping aan den wil Gods, en met een kinderlijk betrouwen op Maria, hare goede Moeder, welke zij tot haar laatsten adem toe aanriep.

O gij allen die mij bemind hebt, ik smEEK u door onzen Heer Jezus-Christus, en door de liefde van den H. Geest, mij door uwe gebeden ter hulp te komen.

Bemінде echtgenoot, duurzame kinderen en kleinkinderen, ik verlaat deze wereld. Vergeet mij niet in uw gebeden, dient God getrouwelijk en leeft op zulke wijze dat gij de dood nooit te vreezen hebt.

Mij Jezus barmhartigheid (100 dagen afl.)

*Minnelijk hart van Maria, wees mijn toevlucht.
(300 dagen afl.)*

Uitgever R. De Vos, Ophassel

De Familiën VAN DER BRACHT, VAN DAMME,
VALLEZ en BAUWENS

danken U van harte voor de blijken van
kristene deelname en gebeden bij het
afsterven van hunne diepbetreurde overle-
dene

Mevrouw Marie, Elodie VAN DAMME