



DUURBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

Marie - Philemine VAN DAMME

weduwe van de Heer

KAMIEL VAN STRIJTHEM

geboren te Sint-Maria-Lierde op 1 juli 1875
en overleden te Zottegem op 25 februari 1972,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Alleen de dood kon uw ontembaar hart een welverdiende rust geven, Meetjen, na een hard maar rijk leven van werk, vechten en zorg om 't brood. Met honderd handen, bekommerd om ons allen, en zonder u zelf ooit te sparen, hebt gij uw grote familie, zoals een goede herder, doorheen alle moeilijkheden geholpen. Heb dank hiervoor, van groot tot klein, niet één van ons allen die U niet dankbaar moet zijn. Niet één die U ook niet voor altijd dankbaar is.

Uw mooie, grijze, wilskrachtige hoofd en uw steeds breiende vingers blijven voor goed in onze herinnering gegrift.

Met een toewijding, van U geërfd, hebben uw kinderen uw langzaam afscheid van dit leven zinvol gemaakt, zelfs in deze tijd. Ook deze boodschap van stille, liefdevolle plichtsvulling dragen wij, met uw beeld, diep in ons hart mee. Tot in uw dood geeft gij ons lessen mee voor 't leven.

Rust in Gods vreugde, Meetjen, na al die jaren rusteloos woekeren met de schoonmenselijke talenten die Hij u gaf.

Rust in Zijn Vrede, nu alles hier ook voor u is volbracht.

De families VAN STRIJTHEM, VAN DAMME,
MAGINET, VAN RUYSKENSVELDE,

danken U voor uw gebed en voor uw
blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel