



Een goed mens is van ons heengegaan

MEVROUW

## MARIETTE VAN DAMME

echtgenote van de Heer **Frans LOMAN**

geboren te St.-Martens-Lierde op 17 mei 1925 en  
er godvruchtig overleden op 7 februari 1988,  
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

---

" Een goed mens is van ons heengegaan ".  
Zo eenvoudig stond het bovenaan het doodsbe-  
richt. Net als de eenvoud van Mariette zelf.  
" Steeds ten dienste op haar eigen eenvoudige  
manier " vertellen haar zonen over hun te vroeg  
gestorven moeder. Een mens is broos, kan ziek  
worden en op enkele maanden wegwijnen als  
een kaars in het open veld. " Een mens is als  
een stenen pijp die ieder ogenblik kan breken " (Felix Timmermans).

Alle leven en liefde op aarde wordt overscha-  
duwd door het besef dat je beminde, je geliefde,  
je moeder breekbaar is en breken kan. Wat er  
dan nog overblijft? Een moeder gaat maar ver-  
gaat niet. Alleen de buitenkant verteert in de  
aarde. Haar gezicht is er nog. Het huis vol  
herinnering. De ogen die ons aankeken. De  
woorden die zij sprak. De opvoeding die zij gaf.  
Het lijden dat zij heeft gekend. De dankbaarheid  
die zij toonde.

Wie de laatste weken Frans zag omgaan met  
zijn vrouw en (klein)kinderen met hun (groot)-  
moeder mag navertellen wat over goede mensen

tot hun grote eer destijds is verteld: " zie hoe  
zij elkander liefhebben ". Wie de rust gezien  
heeft in haar ogen omdat zij thuis kon blijven  
in de laatste dagen van haar ziekte, hoe zij  
rusten kon in Frans' armen en bij hem verzuch-  
ten mocht zonder evenwel één klacht, verstaat  
het moederbeeld dat beklijft van haar. Hoewel  
zwaar ziek geworden. Een moeder als een piëta.  
Met verdriet en smart. Ook overgave. Liefde.  
Ontferming. Hemel. Deugden die haar volwassen  
leven altijd al hadden gesierd.

Ooit was zij vitaal, fietsend en lopend voor  
anderen. Steeds concreet bezig met de grote en  
de kleine zaken van het leven. Met haar gekende  
zorg voor moeder Bertha, de laatste veertig jaar  
bij haar in huis.

Met haar eigen kunst om te luisteren naar wie  
haar vroeg. Kortom een moederhart vol liefde.  
En waar haalde zij de kracht tot liefde? Zij wist  
het juist adres voor al haar vragen: bij God en  
in de kerk. Daarom moet zij biddend voor altijd  
worden bewaard en genoemd.

---

### De families VAN DAMME, LOMAN, DE VALKENEER en DE VOS,

danken U voor uw christelijke blijken van  
medevoelen en voor uw gebeden.

---

Druk. De Vos. 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41  
Begrav. L. Haustraete-Ritserveldt - 054/50 10 59