

Onze Vader, uw Rijk kome.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**Mevrouw MELANIE VAN DAMME**

weduwe van

Mr August DE BRANDT

geboren te Baasrode, op 24 Februari 1874 en over-  
leden te Lede, op 21 September 1955,  
voorzien van al de Hulpmiddelen  
van onze Moeder de H. Kerk.

Ze aanvaardde bereidwillig al wat God haar  
overzond, zij bleef in vrede gedurende hare be-  
proevingen en bleef verduelig in de dagen harer  
ellenden, tot op het ogenblik door God gesteld om  
haar de eeuwige rust en de vrede te geven.

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat ik in de  
laatste dag uit de aarde zal opstaan, en met eigene  
ogen zal ik mijn God zien, deze hoop draag ik in  
mijn hart.

Mijn duurzame Kinderen en Kleinkinderen, wilt  
niet wenen als dezen die geen hoop meer hebben.  
Onderhoudt steeds uw kristelijke plichten, opdat wij  
allen samen eens in de Hemel weder verenigd wor-  
den. Bidt voor mij en draagt mijn gedachtenis in  
uw hart al de dagen van uw leven.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.  
300 d. afl.

**R. I. P.**

Drukk. Stevens-De Coster, Baasrode.



De familiën DE BRANDT en VAN  
DAMME, danken U van harte voor  
uw gebeden en troostende blijken van  
gegenheid en deelneming.