

Onder de schaduw van het Kruis wil ik rusten.



Gedenk in uw vroom gebed en offer

DE HEER

Michel VAN DAMME

Echtgenoot van Mevrouw
Simonne DE DECKER.

Geboren te St. Maria-Lierde op 19 juni 1925 en
godvruchtig overleden te Zottegem op 5 juni 1974,
gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Na zes lange maanden kliniek scheen weer de
zon : Mariane deed haar plechtige kommunicie :
Michel was voor de eerste keer weer enkele u-
ren thuis. Hij fleurde op, hij was gelukkig; nog
enkele weken en dan was hij voor goed thuis

Die zaterdag kwam- het was feest- vader was
weer in hun midden. Alles scheen te herleven en
dan komt die plotse dood.

Iedereen staat verstomd en met de vraag :
"Hoe is 't mogelijk". Menselijkerwijze vinden
we geen antwoord, ook geen woord van troost.
Die dood komt als de vernielers van alle mense-
lijk geluk. Door onze betraande ogen zien we
met geloof naar het kruisbeeld : Waarom koos
Christus het lijden en de kruisdood in de bloei
van zijn leven? Die totale overgave bewerkte de
verlossing van de wereld en bracht voor hem en
voor ons "het eeuwige leven."

In dit geloof weten wij dat Michel door zijn
jarenlange kalvarietocht, met overgave en geduld
gedragen, ook dat "eeuwige leven" heeft bereikt.

Ons blijft alleen dat beeld : een zorgzame vader,
met een groot hart voor vrouw en kinderen; een
schone mens met een dankbaar hart voor allen
die hem met hun zorg of troostend woord bena-
derden; een kristen mens die in de stilte van
zijn ziekenkamer steun vond in het gebed.

Mijn dierbaren, het afscheid is te plots en veel
te vroeg gekomen. Voor u blijft nu de zware
taak onze kinderen tot waardevolle mensen op te
voeden. Houdt hun mijn gedachtenis steeds voor
ogen, het zal voor u en voor hen een steun zijn.
Moge de Heer u om uw grenzeloze toewijding en
trouw belonen. Aanvaard de toekomst met de
moed die u eigen is. Mijn dierbare familieleden,
hebt dank voor alles wat ge voor mij en mijn ge-
zin hebt gedaan; vergeet mij niet in uw gebeden.

"Heer, gij rekest ons leven niet naar de lengte
van dagen maar naar de liefde waarmee we uw
wil hebben volbracht. Vergeef mij mijn gebre-
ken en fouten; neem mij op in Uw hemelse
vreugde en laat mij van bij U waken over allen
die mij dierbaar zijn."

O. L. Vrouwke, troosteres der bedrukten, bid
voor ons.



Mevrouw Michel Van Damme-De Decker,
Mejuffer Marleen Van Damme,
Jonge Heer Yvan Van Damme,
Mejuffer Marianne Van Damme,

De families VAN DAMME, DE DECKER, VAN
DER HAEGEN en VAN CAUWENBERGHE.

Danken U voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Uitg. A. Vonck, Roeselaerstraat, St. Antelinks