

Moge uw liefde voor elkaar een steun zijn,
want nooit zal ik jullie vergeten.
Kristus is ons voorgegaan in de Verrijzenis.

HERINNER U IN GEBED DE NAAM EN HET
LEVEN VAN
DE HEER

Michel VAN DAMME

Oudstrijder 1940-1945

Bestuurslid Sportverbond Strijpen

echtgenoot van Mevrouw Elvira DE SUTTER

geboren te Leeuwergem op 15 juli 1918 en
godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth
te Zottegem op 28 augustus 1990,
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Wij treuren om het heengaan van een zo goede
vader, maar wij danken God om het geschenk
van zijn leven. Hij hield van het leven en van
de mensen. Hij vond zijn vreugde evengoed in
het rusteloos werken voor zijn gezin als in
het eenvoudig samenzijn met familie en vrienden.

Eenvoudig heeft hij geleefd, wars van alle
pralerigheid. Er is inderdaad niet veel nodig
om gelukkig te zijn, alleen tevreden kunnen
zijn en dankbaar voor elke dag die God schenkt.

Zo was Michel ook in zijn omgang met de
medemens, een vriend op wiens dienstvaardig-
heid nooit tevergeefs beroep kon worden ge-
daan.

Mijn geliefde echtgenote, ons leven is steeds
aan elkaar toegewijd geweest om ons gezin
plichtsvol op te bouwen. Zoek nu troost in
uw liefde die gij mij trouw hebt bewaard en
in uw kristelijke overtuiging.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkind, dankbaar omdat gij mij de laatste
weken dag en nacht hebt bezocht en geholpen.
Ik wist dat wij van elkander hielden, maar in
ogenblikken van last en pijn erkent men zijn
beste vrienden. Moge God u belonen voor uw
oprechte toewijding.

Blijf nu verder zorg dragen voor moeder en
vergeet me niet in uw dagelijks gebed.

Beste familieleden en vrienden, ook u allen
dank ik van harte voor uw innig meelevens en
voor de vele attenties waarmee gij mij zo
gelukkig hebt gemaakt. Ik zeg u geen vaarwel
maar tot blij weerzien in Gods Vaderhuis.

De families VAN DAMME, DE GEYTER,
DE SUTTER en VEKEMAN,

danken U voor uw medeleven.

