

*Weggaan is iets anders dan het huis uitgaan,  
zacht de deur dichttrekken achter je bestaan  
en niet terugkeren.  
Jij blijft iemand  
waarop altijd zal gewacht worden...*

Dierbaar aandenken aan

DE HEER

Michel VAN DAMME

echtgenoot van mevrouw  
Rosine VAN OYCKE

Geboren te Sint-Maria-Lierde  
op 24 september 1944  
en onverwacht overleden te Zottegem  
op 4 februari 2004.

De families VAN DAMME - VAN WAYENBERGHE,  
en VAN OYCKE - VEKEMAN danken u voor uw  
blijken van deelneming en medeleven.

Zoveel we nog konden doen  
zo weinig er nog zal gebeuren  
het zal stil zijn zonder jou.

*Rosine.*

Pa, wij zullen je heel erg missen  
maar in ons hart zul je verder leven.

*Bart-Geert-Annick.*

Lieve opa, ik begrijp het niet.  
Kunnen wij nu nooit meer samen fietsen?  
We zullen altijd van je houden.

*Janis-Yaron.*



Sinn