

Eene vlijtige vrouw is de kroon van haren echtgenoot.
Spr. 12.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ODILE VAN DAMME

Weduwe van Mijnheer

CAMIEL VINCKE

geboren te St. Maria-Lierde, den 28 Januari 1885,
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen, den
6 Mei 1947, voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

Zij was Lid van den Bond van 't H. Hart.

Zij was eene verdienstelijke vrouw, vol zorgen voor haar huisgezin, goedhartig, eenvoudig en godvreezend. Zij was de vreugd van haren man en vervulde zijne levensjaren met vrede en geluk. Eccl. XXVI.

Zij was eene moeder, weerdig in het geheugen der goeden te leven, die de kristene deugden in de harten harer kinderen heeft geplant. Mach. II.

Geacht en bemind van God en van de menschen zal hare gedachtenis in zegening blijven. Eccl. III.

Duurbare kinderen, ik heb u allen in de vrees des Heeren opgebracht; volhardt in die goede kristene gevoelens; doet altijd zooals gij van vader en moeder gehoord en gezien hebt en de God van vrede zal met u zijn. Toont mij voort uwe liefde met voor mij te bidden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.

Uitg. Lafort. S^{te} Maria-Lierde.

De familiën VINCKE, VAN DAMME,
VAN GROOTENBRULLE en DE LANGHE

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.