

Mijn ziel verwacht van U verlossing. Heer.



Gedenk in uw vroom gebed de ziel van
de Heer

Omer VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw Maria-Irma Beerens
geboren te St.-Maria-Lierde op 3 februari 1891
en godvruchtig overleden te Zottegem in
de Kliniek St.-Elisabeth op 8 maart 1979,
gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken
en de Pauselijke Zegen.

De hoge ouderdom is een erekroon, die
op de weg van de gerechtigheid wordt be-
reikt. (Spreuken XVI)

In stille nauwgezette plichts vervulling ging
onze duurzame overledene door 't leven : hij
was goed, eenvoudig en rechtvaardig en in
de diepten van zijn hart droeg hij de liefde
van God die hij met volle handen heeft uit-
gedeeld aan de mensen die God hem had
toevertrouwd. Hij zag gaarne gelukkige men-
sen rondom zich en daarvoor heeft hij veel
gewerkt, geofferd en gebeden en met onein-
dig geduld de kruisjes gedragen van de ou-
de dag. Het was hem een grote slag toen zijn
trouwe vrouw hem ontviel.

Met volledige onderwerping aan Gods wil
heeft hij die tegenheden van 't leven aan-
vaard en gedragen.

Moge de Heer hem nu loon naar werken
geven.

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en ach-
terkleinkinderen, zoveel heb ik u te danken.
In jarenlange toewijding hebt gij mij uw lief-
de en genegenheid geschonken en mij een
schone oude dag bezorgd. Ik dank u voor
alles wat gij voor mij hebt gedaan. Samen
met moeder zal ik van uit de hemel over u
allen blijven waken en Gods zegen over u
allen afbidden.

Duurbare familieleden en vrienden, ik
blijf met u allen verbonden. Tot weerziens
bij de Heer.

Hij ruste in vrede.

De families Coessens-Van Damme;
De families De Feyter-Van Damme;
De families Van Damme, Beerens, Van Hoor-
de en De Bleeker,
...danken.

De Beiaard