

Het is geschied zoals het de Heer beliefd heeft, zijn  
H. Naam zij gebenedijd.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## OMER VAN DAMME

Echtgenoot van Mevrouw

**Maria Schollaert**

Geboren te St.-Maria-Lierde de 31 juli 1890,  
en er zachtjes in de Heer ontslapen de 8 april 1956.  
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Lid van de Bond van het H. Hart.

Oud-Strijder 1914-'18, vereerd met vele eretekens.

Een goed mens is van ons heengegaan. Man van echt en diep geloof wist hij dat alles komt uit Gods hand en erkende hij dat we Hem moeten dienen op de plaats waar Hij ons heeft gesteld. Zo was hij dankbaar voor het goede, maar aanvaardde onverstoord ook de tegenspoed. Het werk heeft hij niet geschuwd, de harde plicht van jaren lange strijd voor het vaderland dapper volbracht.

Edel van hart, was het hem telkens een ware vreugde zijn evenmens dienst te bewijzen. Wanneer ten slotte de beproeving kwam in langdurig lijden en kwellende pijn, kon hij ook dat zonder morren dragen, wetend dat geduldig gedragen leed onze schulden effent bij God.

Voorzeker mocht hij reeds van de Opperste Meester horen : „ Kom, getrouwe dienaar ”.

Duurbare Echtgenote, hard valt het afscheid nu ik u moet alleen laten op aarde. Zie op naar God. Hij weze uw troost en sterkte. Heb dank voor uw vele zorgen en onvermoeibare liefdediensten. Wil onze liefde voortzetten in uw gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! 300 d. afl.

---

---

†

Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van tegenigheid en troost :

*De Familiën VAN DAMME, HOE-  
BEKE, SCHOLLAERT en HOLDER-  
BEKE danken U hiervoor.*

---

Uitg. L. Surdiacourt. Ste Maria-Lierde.