

« Dit is de wil van Mijn Vader, dat ik niets van wat Hij mij gegeven heeft, verloren laat gaan ».



**WIJ GELOVEN IN HET EEUWIG LEVEN VAN
DE HEER
Oscar VAN DAMME**

echtgenoot van Mevrouw
Rachel NECKEBROECK,

geboren te St.-Maria-Lierde op 17 september
1911 en godvruchtig overleden in de Sint-
Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 15 februari 1976,
nadat hij de ziekenzalving en de pauselijke
zegen ontvangen had.

« God, leer ons leven met de gedachte dat
alles tijdelijk en voorbijgaand is, dat onze
bestemming ligt bij U, begin en einde van
alles ».

Zoals elke goede echtgenoot en vader heeft
ook deze man zich verantwoordelijk gevoeld
voor zijn gezin. Jarenlang heeft hij ervoor
gewerkt, was hij erom bekommerd de zijnen
een degelijke opvoeding en een menswaardig
bestaan te verschaffen. Met de tijd voor wel-
verdiende rust kwam eveneens de ziekte, het
lijdensbed en tenslotte de dood. Dit eenvoud-
dig mensenleven met al zijn goede bedoe-
lingen, de ziekte met al haar last en pijn,

dit alles kan zo maar niet verdwijnen in het
verleden, alsof het geen betekenis of waarde
zou hebben gehad. In deze overtuiging kun-
nen we dan ook bidden : « Heer onze God,
niets gaat verloren van wat Gij ons geeft.
Wij bidden U voor deze dierbare overledene :
laat hem voor eeuwig thuis komen bij U en
vergoed de ellende die hij heeft doorstaan
met het eeuwig geluk bij U ».

Dierbare echtgenoot, vader, schoonvader en
grootvader, wij allen zullen u erg missen.
Met gans onze familie hebt gij steeds sterk
meegeleefd en gij zag uw kleinkinderen toch
zo gaarne. Uw beeld van echtgenoot, vader
en grootvader zal niet uit ons leven wijken.
In geest van dankbaarheid hebben wij allen
aan uw ziekbed gewaakt. Nu ook deze taak
voor ons ten einde is, beloven we, u dat te
geven wat u alleen nog helpen kan : ons
gebed. « God, gedenk Oscar die Gij uit deze
wereld tot U geroepen hebt. Bewaar hem in
Uw en onze liefde. Geef dat hij mede mag
verrijzen met Uw Zoon Jezus-Kristus, als Hij
de doden weer tot leven wekt en elke mens
de trekken geeft van zijn nieuwe heerlijkheid».

De families VAN DAMME, NECKEBROECK,
HAEGEMAN, GOESSENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwe-Hoste, Brakel