

"Zij was ons dierbaar in haar leven,
wij vergeten haar niet na haar dood".



VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Palmyre VAN DAMME

weduwe van **Denis DE KOKER**

geboren te Sint-Maria-Lierde op 14 augustus 1904 en godvruchtig overleden te Appelterre-Eichem op 27 februari 1992, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Stram zijn de handen, de vlijtige, de milde. Gesloten de trouwe, goede ogen en de mond die bad, vermaande en raad gaf. Stil ligt het hart, dat rusteloos sloeg in liefde en zorg voor haar gezin.

Deze dierbare overledene was een goede echtgenote en moeder. Sterk door haar diepkristelijk geloof, haar zuivere eenvoud en gewetensvolle plichtsbetrachting. In goede en kwade dagen, in vreugde en lijden wist zij zich geborgen in Gods goedheid.

Met geduld droeg zij de tegenspoed in het leven, en wanneer het haar goed ging kon zij er zich dankbaar om voelen.

Het was ook voor haar een troost te zien met welke wederkerige liefde haar kinderen en kleinkinderen zich rond haar schaarden en haar bijstonden, vooral toen zij lijdende was.

Haar gedachtenis zal ons dierbaar blijven en in ons gebed drukken wij onze erkentelijkheid uit voor het vele goede aan ons gedaan.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik droeg u allen diep in het hart met al uw zorgen en vreugden. Naar u ging steeds mijn liefde en bezorgdheid. Gij waart mijn vreugde, mijn trots en mijn troost. Dat mocht ik ondervinden in mijn oude dag en vooral tijdens mijn ziek zijn. Met vader verenigd bij de Heer, blijf ik over u waken en voor u allen bidden.

Beste familie, vrienden en verplegend personeel, ook naar u gaat mijn welgemeende dank voor uw grote zorg en uw genegenheid waarmee u mij hebt omringd.

O.-L.-Vrouw van de altijdurende bijstand, bid voor mij.

De families

VAN DAMME, VAN DER ZWALMEN,
DE KOKER en VAN RUYSKENSVELDE

danken U voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

ABC-DRUK MEERBEKE-Tel. 054/332520

Begravenissen R. GALLE - Ninove