

*Die leefde onder ons  
leeft nu in Gods nabijheid,  
dat is : ompoeld door Zijn liefde  
in eindeloze blijheid.*



DANKBARE HERINNERING AAN

## **De Heer Petrus-Omer VAN DAMME**

**weduwnaar van Mevrouw Marie-Justine MARGINET**

*Lid van de Kristelijke Bond van Gepensioneerden, de Confrerie van O.L.Vrouw van 7 Weeën en verschillende kaartclubs*  
geboren te Onkerzele op 14 oktober 1903 en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen op 10 juni 1990, gesterkt door de H.H. Sakramenten van de zieken.

Een verstandig en rechtschapen man die heel veel wist van wat er in zijn geliefd dorp gebeurde, heeft ons verlaten om eeuwig verder te leven in Gods rijk van vrede en liefde.

Omer, een gewaardeerd landbouwer en veekenner, hield van zijn geboortestreek en bewonderde graag de vruchtbare landerijen en de prachtige veestapel van zijn vrienden-landbouwers die hij vaak bleef bezoeken om over hun bedrijf en werk te praten en aldus de band van zijn gewezen beroep en met de natuur levendig te houden. Hij vergeleek zijn harde handenarbeid van weleer met de spoed die de wetenschap en de techniek met zich hebben meegebracht.

Al heeft zijn gezondheid - God zij geloofd - hem weinig in de steek gelaten gedurende zijn 86 jaar, toch is hij niet van beproevingen gespaard gebleven : twee jongere broers, zijn geliefde echtgenote en zijn oudste dochter ontvielen hem vrij onverwacht. Kranig heeft hij dit verlies en de erop volgende periode van eenzaamheid gedragen.

Die eenzaamheid wierp hij van zich af door het aansnoeren van vele vriendschapsbanden bij de talrijke bezoeken die

hij bracht, maar vooral door op voorbeeldige wijze trouw zijn zondagsplicht te vervullen in deze kerk, waarin hij thans een laatste maal vertoef. Zijn vele kontakten tijdens de vergaderingen van de K.B.G. en de kaartavonden deden die steer van eenzaamheid wijken.

Dierbare kinderen, klein- en achterkleinkinderen, gedenk uw laatste Nieuwjaarsbezoek, toen ge allen in het ouderlijk huis vredig samen waart om een oude familiale traditie in eer te houden..., blijf die geest van samenhangigheid trouw. Al was ik niet volmaakt, toch dank ik U allen voor uw morele steun, uw helpende hand, uw onverminderde bezorgdheid en uw talrijke moed verlenende bezoeken zowel thuis als aan mijn rustbed in de H. Hartkliniek.

Vrienden, burens en vooral mijn naaste buurvrouw, dank voor uw luisterbereidheid, uw hulp, uw vriendschap, uw steun en vooral uw bemoedigende woorden.

Bij een laatste opflakking van mijn levensvlam, werd door Gods Wil het licht gedooft midden in de nacht, zodat ik aan niemand echt „Vaarwel” kon zeggen. Ik zal, samen met andere naastbestaanden die mij zijn voorgedaan, voor U bidden bij de Heer.

Hemelse Vader, neem Omer op in de vreugde van uw aanschijn.

☆☆☆

*Uw vroom gebed tijdens en na  
dit Eucharistisch afscheid is  
een gewaardeerde steun voor ons.*

*Daarvoor danken U oprecht :*

De families VAN DAMME, MARGINET,  
DE BACKER en LEQUEUX.

.....  
Begrafenisondern. COLLIER-DE TAEYE, Moerbeke - 054 / 41 35 00  
Druk. A. MOUSTIE, Kerkstraat 18 Herne - 02 / 396 12 84