

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



Gedenkt in uw gebeden

de onsterfelijke ziel van Mijnheer

PIETER JOZEF VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

Irène KINDT

geboren te St Maria-Oudenhove de 27 juli 1913
en er godvruchtig overleden de 24 januari 1961,
gesterkt door het H. Oliesel en de Pauselijke Zegen.
Oudstrijder 1940-45.



Zoals het water wegvloeit uit de zee, de rivier leeg loopt en uitdroogt; zo legt de mens zich neer en staat niet op en wordt niet wakker uit zijn slaap.

Zelfs de sterke moet buigen voor de dood en al telt hij vele levensdagen, eens is het door God gestelde aantal bereikt.

De dood geeft de mens zalige lessen; hij leert ons hoe nietig wij zijn voor God, hoe kort het leven is vergeleken met de eeuwigheid, hij spaart niemand en alle menselijke pogingen tegen hem zijn vruchteloos.
(H. Alf. Lig.)

Beminde echtgenote en kinderen, hebt dank voor alles wat U voor mij gedaan hebt. Ik heb U nu wel tijdelijk verlaten, maar eens zullen we elkaar voor eeuwig terugzien.

Wij bevelen U, Heer, de ziel van uw dienaar aan opdat hij, alhoewel voor de wereld gestorven, bij U moge leven, en neem de zonden welke hij gedurende zijn leven heeft bedreven, door de genade van Uw allerheiligste goedheid van hem weg. Door Christus onze Heer. Amen.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

B. Vanderzwalmen, koster, St-Maria-Oud.



Mevrouw Irène KINDT, zijn echtgenote

Mr en Mw Bavo SADONES-VAN DAMME,

Mejuffer Noëlla VAN DAMME,

Jonge heer Marc VAN DAMME,

Mejuffer Arlette VAN DAMME,

Jonge heer Paul VAN DAMME,

Mejuffer Madie VAN DAMME,

Mr en Mw Kamiel VANDAMME-D'HOKERS
zijn kinderen

zijn ouders

Mw Lucienne KINDT,

zijn schoonmoeder

De familiën VAN DAMME, D'HOKERS,
KINDT,

zeer ontroerd door uw bliken van
deelneming en om uwe gebeden,

denken U van harte.