

Wie God vreest moet de dood niet vrezen, want  
zij zal hem een bron van geluk zijn, Eccl. 1.

## BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

# PIUS VAN DAMME

weduwnaar van

## Mevrouw Zoë De Rieck

*Lid en schatbewaarder van de kerkfabriek ;*

*Lid van de Confrerie van het H. Hart  
en de Bond van het H. Hart ;*

*vereerd met het burgerlijk ereteken van 1<sup>e</sup> klas,*  
geboren te Ste Maria-Lierde, de 23 Juli 1872 en  
godvruchtig overleden in de kliniek te Opbrakel,  
de 14 Februari 1949, versterkt door de H. H. Sacra-  
menten der stervenden.

Beziel met een levendig geloof, met hart en ziel  
aan de godsdienst vastgekleefd, wandelde hij in  
alle rechtzinnigheid vóór God en de mensen.

Hij beminde God : Nauwkeurig in 't volbrengen  
zijner kristelijke plichten, was hij de voorbeeldige  
echtgenoot, de goede vader, die aan zijn kinderen  
de erfenis van een deugdzaam leven achterlaat.

Hij beminde zijn kerk : als misdienaar, als zanger,  
als kerkmeester, was zijn grootste voldoening, uit  
loutere kristelijke liefde, diensten te bewijzen in  
de kerk.

Rusten ging hij van zijn dagelijkse arbeid, doch  
niet op aarde, maar wel de eeuwige rust hierboven.

Dierbare betreurde, wat gij zo dikwijls hebt  
medegezongen bij de begrafenissen, wensden wij nu  
aan uw reine ziel : « Dat Gods engelen U geleiden  
tussen eeuwige Paradijzen. »

Dierbare kinderen en familieleden, en gij vooral  
mijn dierbare neef en nicht, aan Gods dienst toege-  
wijd, weest mij indachtig in uw gebeden en aan het  
altaar des Heren.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. alf.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.

De Familie VAN DAMME,  
De Familie DE RIECK.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.