

Door het Kruis  
naar onze eeuwige Thuis.



**BID OM VREDE VOOR  
MEJUFFER**

**Rachel VAN DAMME**

dochter van wijlen

**Cyriel VAN DAMME en Emelie VAN RO**

geboren te St. Maria-Lierde op 11 november 1913  
en aldaar zacht in de Heer ontslapen op 30 december 1969, voorzien van het H. Sacrament der zieken en de pauselijke zegen.

De dood is algemeen, niemand kan haar ontgaan. Rachel was 'n door en door braaf en christelijk mens. Wat weinigen kunnen is : beproeving, eenzaamheid en lijden samen beleven met overgave en stille vreugde. Dat heeft Rachel gekund. Zij blijft voor ons allen 'n schoon voorbeeld van rijk inwendig leven en sterk geduld.

Goede familie en vrienden, nooit zal ik u genoeg kunnen danken ! Uw liefdevolle zorgen kan ik niet verwoorden. Kerstmis en nieuwjaar zijn pas voorbij. Voor mij is het voortaan altijd Kerstmis en nieuwjaar. De Heer is met mij die zegt : "Zie, ik maak alles nieuw,,

"Ik was verheugd toen ik het hoorde :  
wij gaan op weg naar het huis  
van de Heer,,

Beter één dag in uw voorhof  
dan daarbuiten duizend dagen.  
Verschenen is uw licht,  
uw eniggeboren Zoon,  
een nieuw bestaan  
heeft Hij ons geopend,,

De families VAN DAMME en VAN RO,  
danken u voor uw blijken  
van kristelijke deelneming.

L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde