



BID OM VREDE VOOR

DE HEER

Remi VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw

Zoë BOGAERT

geboren te Sint-Maria-Lierde op 24 januari 1885
en godvruchtig overleden te Gent op 8 januari
1971, voorz. en van de HH. Sakramenten der
zieken.

Dat is 'n woord van God om mee te leven en
te sterven: "Zozeer heeft God de wereld liefge-
had, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gege-
ven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren
zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God
heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen, maar opdat de
wereld door hem zou worden gered.

(Joh. 3,16-17)

G-liefde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik dank u van harte om uw ge-
negenheid en goede zorgen.

Het evangeliewoord op mijn bidprentje wil
zeggen dat wij niet leven om te sterven, maar
dat wij sterven om te leven! God zij dank!

Daarom geloven wij in één God,
de almachtige Vader... schepper van al wat
zichtbaar en onzichtbaar is...
En wij verwachten de opstanding van de doden
en het leven. Amen!

Heer en Mevrouw Valère VAN DAMME-DE
GEETER, kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Jozef TORTELBOOM-VAN
DAMME, kinderen en kleinkind,

Heer en Mevrouw Florent VION-VAN DAMME,
kinderen en kleinkinderen,

Heer en Mevrouw Remi CASTELEYN-VAN DAM-
ME, kinderen en kleinkinderen,

Heer Burgemeester en Mevrouw Achiel DE
PRIJCK-VAN DAMME en kinderen,

De families VAN DAMME, BOGAERT, MAGINET
en DE COCK,

danken U voor uw blijken van deelneming.

L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde