

Bid voor de ziel van

## Heer Remi VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw Maria STEVENS

geboren te Deltinge de 24 juli 1872 en er na een kortstondige ziekte godvruchtig overleden de 11 januari 1962, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen " in articulo mortis ",

Gelukkig de mensen, die hun tijdelijk bestaan aanzien als een voorbereiding voor het werkelijke eeuwige Leven bij God, In het Licht van deze Geloofswaarde vinden zij de moed voor een werkzaam en voorbeeldig leven. Zulksanige mensen weten zich veilig in Gods alles beschikkende Voorzienigheid. Zij zijn overtuigd dat God hun ten allen tijde met liefde behandelt.

In deze afgestorvene, die ons na een lang en zorgzaam leven, gevuld met wel en wee met christelijke zin gedragen, ontviel, gedenken wij een schoon eenvoudig christelijk man. Zijn trouw plichtbesef aan Gods Geboden, beleefde hij sinds zijn kindertaren en bewaarde dit als een kostbaar erfdeel het leven door.

Hij beminde God en zijn Kerk, hij was een vrome voorstander van al wat recht en goed is.

Zijn naam en gedachtenis blijft voor zijn Naastbestaanden een eer, een steun en troost. Zoals Vader het deed, zo mogen we het hem nadoen. God zal hem en ons dan ook barmhartig zijn.

Zijn oude dag bracht hij door rustig en kalm in het volle bewustzijn van de volbrachte levensplicht. Hij wachtte gelaten op de dag dat God hem tot het eeuwige geluk zou wenken.

Geliefde zoon, U dank ik midden alle levenstribulaties, een zonnige oude dag Ik wist dat U met kinderlijke en zorgzame eerbied uw Vader bemind hebt. God zegent zulke voorbeeldige kinderlijke gevoelens. Met dankbare gevoelens ben ik van U weggegaan bij Moeder, bij uw Echtgenote, bij onze Afgestorvenen.

Dierbare Familieleden, Gij ook deelt in de eer en de verdienste, mij een gelukkige verzorgde oude dag te hebben bezorgd. God lone uw liefdede werken aan mij gepleegd. Tot weerziens in de gelukzalige Eeuwigheid.

H. Hart van Jezus ontferm U over hem.

O.L.Vr. van Bijstand bid voor hem.

De familiën VAN DAMME, STEVENS,  
OGIERS en DE GEYTER

danken U oprecht om uw  
gebeden en uw deelne-  
ming in hun pijnlijke rouw.

Uitg. Mevr. Cl. MISEREZ