

Geloofd zij Jezus-Christus! Amen (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL
van MIJNHEER

REMI VAN DAMME

echtgenoot van
Mevrouw **Elisa COOLENS**

geboren te Ste Maria-Oudenhove op 25 Februari
1872 en aldaar godvruchtig overleden op 8 Janu-
ari 1947, versterkt door de HH. Sacramenten der
stervenden.

**Hij was erelid van de Bond van het H. Hart
Lid van St Hubertus-gilde en andere godvruchtige
genootschappen.**

Hij was een kristen met de daad, bezielde met
levendig geloof. De deugd beoefende hij zonder
menselijk opzicht, zodat hij stervend met de
Apostel Paulus zeggen mocht: «Ik heb de goede
strijd gestreden, mijn loopbaan is geëindigd, nu
zal ik de kroon der zegepraal ontvangen, die
voor mij is weggelegd.»

Wat zoete troost voor een goede vader, in zijn
stervensuur omringd te zijn van vrouw, kinderen
en kleinkinderen, die in eerbied, trouw en liefde
hem allen tegelijk bewenen.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
voor u waren mijn liefde en mijn zorgen. Gij hebt
mij met de tederste zorgen omringd. Blijft men-
sen van plicht. Dat uwe liefde mij niet verlate!
Helpt mij door uwe gebeden, ook gij, mijne be-
mide broers, zusters en bloedverwanten. Ik
zal u allen aan de Goddelijke Voorzienigheid
aanbevelen. Tot weerziens in den Hemel.

«H. Hart van Jezus, ik betrouw op U» (300d. afl.)
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.»

(300 d. afl.)

De familiën VAN DAMME en COOLENS,

danken Ued. voor uw gebeden en blijken van genegenheid.

J. Eeckhout St Maria Oudenhove