

Laat ons in zijn dood de raadsbesluiten des Heeren aanbidden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI VAN DAMME

Weduwnaar van Mevrouw  
AMANDINA VAN OYCKE,

geboren te St. Maria-Lierde, den 7 Juni 1867, en godvruchtig overleden te St. Martens-Lierde, den 3 Maart 1947, versterkt door de laatste troostmidelen onzer Moeder de H. Kerk.

De aarde is ons ballingschap, het Kruis onze hoop en de Hemel ons Vaderland. Nav.

Hij was godvruchtig en vreesde God, gedienschtig van aard, rechtzinnig en goed, den weg van vrede en gerechtigheid bewandelende; zijne gedachtenis zal in zegening blijven.

Beziel met een levendig geloof, kloeg hij niet ten dage der beproeving, maar leed met een wonderbaar geduld; daarom mag hij gelukkig heeten, dewijl God hem dit leven met een beter en eeuwig verwisseld heeft.

Lieve kinderen en kleinkinderen, vaartwel... hebt dank voor al uwe goede zorgen voor mij en de gelukkige dagen die ik bij u heb doorgebracht.

Duurbare familie, ik zeg u een laatste vaartwel; ik ga wel henen, doch wij zullen vereenigd blijven door de banden onzer nooit te verbreken liefde, totdat wij elkander zullen wederzien in den schoonen Hemel.

Zoet Hart van Jezus, wees mijne liefde. 300 d.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d.

R. I. P.

Dr. Victor Van Nieuwenhove, Geeraardsb.

De Familien VAN DAMME, VAN DER POORTEN,  
VAN OYCKE, MISEREZ,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.