

Het lijden van deze tijd is van geen gewicht
tegenover de toekomstige heerlijkheid, die in ons
geopenbaard zal worden. Rom. 8. 18.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

REMI VAN DAMME

Echtgenoot van Mevrouw

Marie-Elodie Collage,

geboren te St. Maria-Lierde, de 28 Juli 1870, en er
godvruchtig overleden, de 10 Februari 1951, voor-
zien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Niets blijft duren op aarde en al het geluk van
deze wereld is ijdelheid dat wegsmelt als de
sneeuw voor de zon.

Wat zijn wij anders op aarde dan reizigers en
vreemdelingen. Hoe hoog onze leeftijd ook reike,
toch is ons leven als een schaduw, ons verblijf
slechts een ogenblik. Daarom is de mens gelukkig,
die in de vrees des Heren leeft, want de wereld met
zijn begeerlijkheid gaat voorbij, onze goede werken
echter blijven tot in de eeuwigheid.

Duurbare echtgenote, lange jaren hebben wij sa-
men gewerkt, ons lief en leed gedeeld. God roept
mij nu tot een beter leven; wees sterk, onze schei-
ding is niet voor altijd. Eens zien wij malkander
weder in de hemel. Hebt dank gij allen die mij zo
goed hebt verzorgd en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Uitgeverij Lafort, Sinte Maria-Lierde.

De familie VAN DAMME;
De familie COLLAGE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.