

Geloofd zij Jezus Christus!

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Remy VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw
Irma CARRIJN

geboren te St.-Maria-Lierde, op 15 september 1895
en er godvruchtig overleden op 7 april 1963,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken
en der stervenden.

Oudstrijder 1914-1918

Herinneringsmedaille - Oorlogskruis - medaille
der overwinning.

Gepensionneerd mijnwerker.

Een trouwe echtgenoot, is uit ons midden heengegaan, een werkzaam en vredevol man, die door iedereen werd geacht en bemind. Wanneer de duurzame overledene, de laatste tien levensjaren een einde moest stellen aan zijn regelmatig dagelijks werk was het dan niet, omdat hij, zoals zovele oud-strijders en mijnwerkers, de gevolgen moest dragen van de gruwelijke oorlogsfeiten en het ongezonde werk in de mijn?

Moge zijn noeste arbeid, al zijn offers en ongemakken van de laatste jaren en vooral van de laatste weken, voor hem de hemelpoort openen, en hem laten deelhebben aan Jezus' glorievol leven, die ons vooral in deze goede week, aantoonst, hoe 't welgedragen kruis ons ter glorie voert.

Geliefde echtgenote, naar menselijke berekening komt onze scheiding wat vroeg, doch wij geloven, aan wat in de H. Mis van de overledenen geschreven staat "dat onze werken ons volgen en wij dan zeker zullen beloond worden, in de mate we hier op aarde, als mens en als christen hebben geleefd,,.

Geliefde echtgenote, zusters, verdere bloedver-

wanten en kennissen, hebt dank voor de liefdevolle zorgen en troost in mijn lijdensuren. Wanneer gij in deze goede week, het kruis aanschouwt en 't werk onzer verlossing herdenkt, stort dan in uw diepe rouw, ook voor mij een gebed, opdat ik op mijn beurt, bij God uw voorspreker moge zijn.

Lijden van Christus, maak mij zalig.



De Families

VAN DAMME,
CARRIJN,
VAN WIJMEERSCH,
CARRIJN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
U.

Uitg. Lafort, St.-Maria-Lierde