

'Toen het al avond werd, zei Jezus tot hen :  
Kom, laat ons naar de overkant gaan.' Mk.4,35.



DANKBARE HERINNERING AAN  
DE HEER  
**René VAN DAMME**

echtgenoot van Mevrouw  
**Madeleine SONCK**

Geboren te Sint-Martens-Lierde op 31 oktober 1906  
en overleden te Steenhuize op 26 december 1988,  
gezalfd met het H. Oliesel.  
Oud-strijder 1940 - 1945.

Op de tweede dag van het feest van de geboorte  
van het Licht is René van ons heengegaan om bij  
dit jaareinde van 1988 te worden opgenomen in Gods  
eeuwig Licht. We hadden hem zo graag nog een  
heel tijdje bij ons gehad. We hadden hem nog zo-  
veel te zeggen. We hadden hem nog om zoveel te  
danken, om alles wat hij voor ons is geweest : een  
door en door goed mens, waarvan we altijd aan  
meer en meer gingen houden.

Hij hield van zijn land en zijn volk, het vader-  
land waarin hij als oud-strijder heeft gediend. Hij  
hield van zijn dorp, het Steenhuize-Wijnhuize, waar-  
in hij met fierheid mocht wijzen, naar de vele bouw-  
werken, die hij in noeste arbeid heeft opgetrokken.  
Hij hield van zijn werk, maar ook van zijn kerk,  
boven wiens inkom hij het door kunstenaar Bert  
Servaes gehouwen beeldhouwwerk van O.L. Vrouw  
Hemelvaart, heeft geplaatst. Hij was ook zeer goed

en rechtvaardig voor de zeer vele werklieden in het  
aannemersbedrijf, dat hij had opgezet en in zijn  
zoon mocht zien verder bloeien. Hij hield van zijn  
buren en deelde hun zorgen. Maar bovenal hield  
hij van zijn gezin, zijn toegewijde echtgenote, zijn  
lieve dochter en zoon, zijn flinke schoondochter en  
schoonzoon, zijn geliefde kleinkinderen, bijzonder  
van het jongste petekind en niet in het minst ook  
van het eerste achterkleinkind, dat hij als een wijze  
Simeon nog in de armen mocht nemen en de Heer  
toewijden.

Want voor die Heer heeft hij geleefd en is hij  
nu gestorven, zijn eeltige handen als een gebed van  
dank en offerbereidheid over elkaar gevouwen.

Zo vaak hoorden w'hem zeggen, toen hij van  
zijn wekelijkse zondagsmis terugkeerde, als wou hij  
ons zachtjes voorbereiden op zijn grote reis : 'ik  
was weer eens de oudste in de kerk.'

René, we zullen U missen. We hebben aan jou  
een onvergetelijke herinnering van goedheid en  
inzet.

Bid voor ons in de eeuwigheid. Ook wij ver-  
geten je nooit.

O.L.Vrouw Hemelvaart, bid voor ons.

H. Catharina, patrones van de parochie, bid  
voor ons.

Madeleine SONCK,  
Gilbert en Godelieve VAN DAMME - VAN DAMME,  
Roger en Simonne CORRIJN - VAN DAMME,  
De kleinkinderen en achterkleinkind,  
De families VAN DAMME, SONCK, VAN OYCKE en  
STEVENS,

zijn U erkentelijk voor uw blijken van  
genegenheid, hen betoond bij hun rouw.

Begr. en Krem. L. Haustraete - Steenhuize.