



†
BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

RICHARD-HUBERT VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

MARIE EUGENIE VAN DAMME

geboren te St.-Maria-Lierde, de 16 juli 1882.
en godvruchtig overleden te Zottegem,
de 22 september 1961.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk
en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Lid van de Bond van het H. Hart
en andere godvruchtige genootschappen.

Waar de echtgenote van de man, de kinderen van een reeds
bejaarde vader moeten scheiden, zelfs als de dood zich dagen
te voren reeds heeft aangekondigd, is er altijd diepe droefheid.

Doch hij, die zoals deze duurzame overledene tot op het laatste
aan zijn zondagmis hield, bij de maandelijke Sacraments-
processie met zijn flambeeuw steeds op post was, altijd bereid
was om dienst te bewijzen aan al wie op hem beroep deed,
kunnen we wel bewenen maar niet beklagen, daar we weten,
dat hij uit dit snel voorbijgaand aardse leven is verhuisd,
naar Hem die de loner van het goed plegen te noemen.

Zoals de meeste stervelingen, is de duurzame overledene ook
niet gespaard gebleven van lijden en beproeving. Aanvanke-
lijk was een eerste kwelling zich komen aanmelden, en na
enkele maanden geleek hij als het ware aan de Man van
smarten, zodat ons hart onuitgesproken heeft verzucht:
„ Heer, zo we hem dan toch niet mogen behouden, neem
hem weg uit deze nauwelijks te aanschouwen ellende ”.

Bij al zijn smarten heeft God hem de genade geschonken, het
lijdenskruis gelovig te dragen, tot hij ons ontvallen is op een
vrijdagavond. Kon zulk een leven, waarvan het einde vooral
door het lijden was gekenmerkt, wel beter afsluiten, dan op
de dag waarop de Christus van Calvarieberg ons in smart
is voorgegaan ?

Nu alle strijd is gestreden, weten we dat zijn lijdensmaanden
beslissend zullen zijn voor de eeuwige glorie, terwijl zijn huis-
genoten afscheid nemen met de troostvolle gedachte: de
laatste weken vergden van ons aanhoudend waken, onaf-
gebroken zorg en oppas; maar nu het allemaal voorbij is, zijn
we gelukkig, dat we veel voor vader konden en mochten doen.

Geliefde echtgenote, nu het aardse leven hier voor mij is af-
gesloten, dank ik U, om al het lief en leed, dat we samen
meer dan vijftig jaren hebben gedeeld. Blijf mij gedenken in
uw veelvuldige gebeden, opdat uw hart dat mij nu beweend,
mij later eens zou weervinden.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank om de
liefdevolle zorgen mij vooral tijdens mijn ziekte bewezen,
verdubbelt nu uw liefde voor moeder en voor elkander; en
mocht uw regelmatig gebed, samen met dat van vrienden; en
kennissen de eeuwige vereniging na dit leven bewerken.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijven van kristelijke deelneming een troost voor
ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familiën VAN DAMME,
VAN LIERDE,
VAN DAMME,
VAN HOORDE.

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde