

Heër, geef hem Uw rust en vrede voor altijd.

DANKBARE HERINNERING AAN

Robert-Jozef Van Damme

echtgenoot van Madeleine Van Impe

geboren te Grimminge op 19 februari 1916 en god-
vruchtig overleden te Aalst op 12 november 1981
gesterkt door de H. Sakramenten
en de Pauselijke zegen.

Ieder mens streeft naar geluk, maar telkens moet hij vaststellen dat het ware, blijvende geluk niet op deze wereld te vinden is.

Robert heeft die waarheid ondervonden, niet alleen in de wisselvalligheden en tegenslagen van 'n mensenleven, maar vooral in de laatste jaren toen hijzelf naar het lichaam zwaar bebroefd werd. Hij heeft Gods wil aanvaard en zijn lijden verduelig verdragen. Zijn ganse leven stond in het teken van eenvoudige dienstbaarheid voor echtgenote en gezin. Zijn dagelijkse leven, de inzet voor zijn dierbaren, alles sprak van liefde en genegenheid. God heeft hem tot zich genomen, Moge hij nu voor altijd bij de Heer gelukkig zijn.

Dierbare echtgenote, dochter en familie, dank voor uw genegenheid en liefdevolle inzet voor mij. Wij waren samen zeer gelukkig, maar.. het leven gaat vlug voorbij. Weest goed voor elkaar en steunt en helpt mekaar de eenzaamheid te overbruggen. Bidt voor mij

Madeleine Van Impe,

Daniëlla Van Damme,

De families Van Damme.

Van Impe.

Van Den Bergh,

De Schutter,

danken om de bliken
van deelneming.

Drukk. Redant, Mere.
Begr. Van Der Heyden, Erpe-Mere.