

« Uitstekend, goede en trouwe dienaar,  
kom binnen in de vreugde van uw Heer ».  
(Mt. 25, 21).

**VROOM EN DANKBAAR**

**GEDENKEN WIJ :**

**DE HEER**

**Roger, Raymond,  
Richard VAN DAMME**

weduwnaar van Mevrouw

**Suzanne VAN LAETHEM**

geboren te Sint-Maria-Lierde

op 24 augustus 1908

en onverwachts overleden te Oprakel

op 21 mei 1991,

gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

**Ere-Schoolhoofd.**

**Oudstrijder 1940-1945.**

**Lid van talrijke verenigingen.**

Wat velen reeds geruime tijd verwachtten, kwam toch nog als een verrassing. Snel verspreidde het bericht zich over de huizen : « Meester Roger is gestorven ». Met hem verliezen dorp en parochie, iemand die tijd noch inspanning heeft geteld, bij zijn inzet voor de anderen, iemand die het vertrouwen van talloos veel mensen heeft genoten. Maar het meest van al worden nog zijn kinderen getroffen, die hun vader verliezen, naar wie ze zo lang met bewondering en eerbied hebben opgekeken.

Roger was na een tiental jaren ander werk onderwijzer geworden te Sint-Maria-Lierde : « Meester Roger », zoals hij genoemd werd, in die bijzondere vermenging van eerbied, vertrouwen en vriendschap waarmee dorpsmensen

staan tegenover hun onderwijzers. Jaar na jaar kreeg hij de kinderen bij zich, en deelde hij met gulle hand zijn kennis uit, maar ook zijn christelijk geloof, zijn ervaring en levenswijshouding, en zijn oriëntaties voor een volmenselijk leven. Krijgsgevangenen gemaakt tijdens de 2de Wereldoorlog, kon hij een betrouwbare steun blijven voor lotgenoten. En eenmaal terug in het land wijdde hij zich opnieuw aan zijn onderwijs- en opvoedingstaak. Buiten de klas werkte hij mee aan het sociaal en cultureel leven van zijn dorp : als lid, bestuurslid en voorzitter van Davidsfonds, Bond van Grote en Jonge Gezinnen, Oud-Strijdersvereniging, toneelkring... Als overtuigd christen leverde hij bovendien op verschillende manieren zijn bijdrage tot het leven van zijn Parochie. Gods Geest kreeg in en langs hem volop de kans om te werken. In deze nadagen van Sinksen bidden wij met de woorden van een Pinksterlied dat God het waardevolle leven van Roger niet laat bezwijken voorgoed, maar dat de Schepper-Geest alles voltooit wat Hij in hem begonnen is.

Beste kinderen, na de dood van moeder waart gij mijn toeverlaat. Dank voor al de tijd, de aandacht en de hulp die gij geduldig aan mij hebt besteed tijdens mijn ziekte. Trekt in uw leven en werk het spoor door dat ik u heb voorgetrokken, in gelovige en volksverbonden inzet.



**De families VAN DAMME, VAN LAETHEM  
en LISSENS,**

zijn U zeer erkentelijk om uw blijven  
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

---

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91  
Rouwleiding bvba Raoul - (055) 42 24 49