

Moge God in Zijn liefde U voor altijd ontvangen.

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

VALERE VAN DAMME

weduwnaar van Mevrouw

HERMINE DE GEETER

geboren te St.-Maria-Lierde, op 6 september 1911 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de St. Franciscuskliniek te Brakel, op 22 januari 1977, nadat hij de pauselijke zegen en de ziekenzalving had ontvangen.



De families **VAN DAMME, DE GEETER,**
BOGAERT en **COLLAGE,**

diep getroffen door uw blijken van kristelijk medeleven, danken U van harte.

Uitg. J. GHIJS, Deftinge

« Dit vergankelijke moet met onvergankelijkheid worden bekeed, en dit sterfelijke met onsterfelijkeheid ». Dit antwoord geeft Sint Paulus ons, wanneer wij de vraag stellen naar de zin en de betekenis van een mensenleven. Ons leven op aarde neemt eens een einde, maar het heeft waarde voor de eeuwigheid :

« Wanneer de zee bespringt uw land
en slaat u 't leven uit de hand,
weet in uw angst en stervenspijn :
uw dood zal niet eeuwig zijn ».

Bedenken wij de laatste levensjaren van deze man, dan vinden wij ze bezaaid met de beproefing van een langdurige ziekte, gedurende welke hij zeker de bezorgdheid van zijn kinderen, en van al zijn familieleden heeft mogen ondervinden. Een bewijs dat hij voor de zijnen steeds goed en attentievol geweest is.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, van u allen heb ik veel gehouden, uw vreugde was mijn blijdschap, uw tegenkanten waren mijn bezorgdheid. Hebt allen dank voor uw blijken van kinderlijke genegenheid die ik steeds heb mogen ondervinden. Blijft van elkander houden en vergeet uw vader niet.

Bemide familieleden, ook van u mocht ik blijken van meelevens ontvangen. Ik dank U allen om de menigvuldige bezoeken, welke U mij aan mijn ziekbed gebracht hebt. Het enige wat mij nu nog helpen kan, onthoudt mij dat niet : uw gebed, en bidt daarom allen samen : « Heer, geef omwille van Uw oneindige liefde aan onze overledene Valère uw eeuwige rust en vrede, een gelukkig leven dat nimmer eindigen zal ».