

"Maar als het liefste weg zal zijn  
dat gij bewaart op aarde,  
dan zult gij voelen aan de pijn,  
wie u het leven baarde .. (L. Reypens)



Uitnodiging tot gebed en Eucharistieviering  
voor mevrouw

## VICTORINE VAN DAMME

weduwe van

RAYMOND D'HOSE

geboren te Delftinge op 8 januari 1887 en zacht in  
den Heer ontslapen te Geraardsbergen op 17 juli  
1969, gesterkt en goed voorbereid voor het eeuwig  
leven door de HH. Sakramenten der zieken.

"Gij hoeft niet te treuren gelijk de anderen die  
onze hoop niet delen. Wij geloven dat Jezus ge-  
storven is en verrezen, evenzo zal geschied met  
hen die als kristenen zijn gestorven .."

Als een sterke vrouw stond ze wekenlang aan het  
ziekbed van hare echtgenoot en dan aan het doods-  
bed. Ze had alles meegeleden en geofferd. Heeft ze  
dan ook haar eigen leven niet geofferd in goedheid  
en trouwe gave van het schoonste wat een moeder  
heeft? Zo kort na het heengaan van Raymond is  
Victorine ook naar den hemel gegaan om er op  
verheerlijkte wijze het familieleven voort te zetten.

Een goed mens, vredelievend, altijd zo ijverig en  
werkzaam. Een oprecht kristelijke moeder, bij wie

de paternoster immer hare handen heeft samen-  
gebonden om sterk te blijven bij de beproevingen,  
eenvoudig, stil en trouw bij de vreugde en de wel-  
stand. Ze heeft alles gegeven voor de anderen, nu  
durft ze hopen op haar eeuwig loon. De Heer zal  
zulke moeders niet ontgoochelen, maar meer terug-  
schenken dan wat ze verwachten. Ze ruste in vrede,  
gekroond met de waardering van den Heer voor  
zulk leven.

Beste kinderen en kleinkinderen, moge het beeld  
van hen die u voorgingen levend blijven in u, en  
moget gij hierin één en kristelijk blijven. Ons gebed  
voor u blijft een waarborg dat we alles graag en  
trouw voor u gedaan hebben. Moge uw gebed voor  
ons de eerlijke weergave blijven van uwe dank en  
blijvende genegenheid.

Bemide bloedverwanten, vrienden en geburen,  
u wens ik alle geluk en zegen toe, uit dank voor  
onze vriendschap op de wereld. Moge de dood geen  
einde stellen aan het kristelijk deelnemen in de  
nood van de afgestorvenen. Vaarwel ... en tot bij  
de Heer.

---

Voor uwe gebeden  
voor uw oprecht meelevende  
danken u de families

VAN DAMME en D'HOSE.

---

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Delftinge