

« Zijn vrouw en kinderen, zijn steun en trots en zo nabij de laatste dagen.

Hij was een vechter en een rots die moedig was en zonder klagen zijn kruis ten einde heeft gedragen ».



VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Walther VAN DAMME

echtgenoot van **Mevrouw Gabriëlle VAN DAMME**,

geboren te St.-Maria-Lierde op 6 mei 1917 en godvruchtig overleden in het A.Z. St.-Elisabeth te Zottegem, op 29 mei 1993.

Gesterkt naar de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

Hij zag zijn vrouw graag; zijn kinderen, hij had er alles voor over, en zijn kleinkinderen lagen hem het dichtst aan het hart. Het maakt ons blijvend duidelijk hoe deze man een « vader » was met een zorgend en liefhebbend hart. Een sterke man was Walther. Maar hij heeft in zijn leven toch ook het kruis moeten dragen. Wanneer zijn dochter stierf op te jonge leeftijd kan dat wel eens teveel zijn voor een mens. Maar hij was moedig en had altijd meer zorg voor een ander dan voor zichzelf.

Niettegenstaande zijn gezondheid de laatste maanden zorgen baarde, was hij toch zijn eerste en laatste bekommernis, de andere: « zorg toch goed voor jezelf », was het woord van de man,

die heel zijn leven aan zijn gezin en zijn levensopdracht gewijd had

Walther was een christen mens. Hij geloofde in God die het leven geeft. Zolang hij kon was hij trouw aan de zondagsmis. Dit zal hem uiteindelijk ook gesterkt hebben om zijn leven in de handen van God te geven.

Ieder mensenleven komt uit Gods hand en wij zijn allen geroepen eens het werkstuk van ons leven aan God terug aan te bieden.

Door ons geloof in de verrijzenis van de Heer Jezus weten wij ons verbonden over de grenzen van de dood.

Bidden wij de Heer dat hij Walther opneemt in zijn eeuwige vriendschap.

Mijn lieve echtgenote, dank voor uw liefde en voor al uw goede zorgen. Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, weet dat het leven soms moeilijk kan zijn, maar dat wij ondanks alles, er iets goeds kunnen maken. Dank voor uw kinderlijke genegenheid.

Beste familie en vrienden, dank voor uw vriendschap.

Blijft mij allen gedenken in uw gebeden.

De families

VAN DAMME, VAN DAMME,
DE MEZEL, D'HOKER,
danken U.

Namis : vrijdag 13 augustus om 19 u.

Druk. D & D, Brakel - (055) 42 34 39