

« Heer, geef hem de eeuwige rust ».

VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

WILLY VAN DAMME

echtgenoot van Mevrouw

MARIA MOONS

geboren te Sint-Maria-Lierde, op 21 maart 1938 en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-kliniek te Brakel - Opbrakel, op 1 december 1979, nadat hij de pauselijke zegen en het sakrament van de Ziekenzalving ontvangen had.



De families **VAN DAMME, MOONS,**
ROKEGEM en POELMANS,

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Eén dag vóór de advent, de tijd waarin de liturgie benadrukt dat de Heer zal komen als Redder en Verlosser, ook op het eind van elk mensenleven, is Willy heengegaan. Het vredig geluk, dat hij steeds gevonden heeft in huiskring en werkmidden, maar verstoord werd door een uitzichtloze ziekte, wordt nu voorgoed zijn deel bij « de Koning van de Vrede ».

Dierbare echtgenote, beminde zoon en lieve moeder, mijn dood heeft nu uw leven totaal ontwricht. Steeds wou ik voor u zijn een liefdevolle echtgenoot, een goede vader, een dankbaar kind. Al deze attenties, evenals mijn werk en steun die moesten bijdragen tot uw geluk, zult gij nu moeten missen. Midden in de bloei van mijn leven moet ik u alle drie, die mij zo ter harte gingen, verlaten. Weest nu voor elkaar een steun, in vroom gedenken van wat ik voor u geweest ben. U, mijn dierbare echtgenote, dank ik in het bijzonder om uw bezoeken in het ziekenhuis, om uw slapeloze nachten, en vooral om uw toewijding waarmee gij steeds voor moeder zorg hebt gedragen. Wanneer gij allen bidt tot de Heer tot mijn zielerust, laat het u dan een hoop en troost zijn dat, wie zijn taak als mens vervulde in dit leven, God hem Zijn liefde en vriendschap zal geven.

Goede echtgenote, dierbare zoon en lieve moeder, wendt u met groot verdriet tot God en bidt tot Hem in volle vertrouwen : « Blijft ons nabij, wanneer het avond is. Reik ons Uw hand, wijs ons de weg en leid ons veilig voort. Wanneer geen mens onze hulpeloosheid ziet, bidden wij tot U : o Heer, verlaat ons niet ».