

Een breekbaar vat zijt gij, o mens, den eerden pot geslachtend, bij val of stoot, op elken dag uw ende vers verwachtend, als geest voor Hem alléén bestemd. En valt het vat in scherven, uw ziel die hemelwaarts verrijst om nimmer meer te sterven. (G.G.)



Dit weze een aandenken en een uitnodiging tot gebed voor de zielerust van Mejjuffrouw

## Zulma VAN DAMME

dochter van wijlen de Hr en Mw

August en Leona Van Wetter

geboren te Oudenaarde op 2 november 1891 en zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde in het O.L. Vrouwospitaal op 12 januari 1972, voorzien van de Heilsmiddelen voor zieken. Lid van de Confrerie van de H. Antonius en de H. Barbara.

Over het heengaan van onze zielslieve tante mijmeren wij nog na met pijn in ons hart. Haar eerbaar maagdelijk leven lag gekristaliseerd in het hart van de H. Maagd, dat daardoor verdienstelijk was in de ogen van Haar Zoon. In haar denken en handelen was zij zuiver als goud. In haar aanvoelen en aanmoedigen leefde zij mee met ons en onze gezinnen. Reeds op jaren, was zij nog rusteloos begaan met haar huishoudelijk werk, haar huisdiertjes en haar tuintje. Zij had graag mensen rond zich en stelde haar huis open voor 'n praatje of 'n kaartje met geburen en vrienden. In de moeilijkste ogenblikken heeft zij haar hoop geankerend in de lijdende Kristus, die voor haar een krachtbron van verlichting was. Zij heeft kalm het uur van scheiding te-

gemoet gezien en met O.L. Heer als reisgezel de overtocht meegemaakt van de tijdelijke naar de tijdloze oever.

Het laatste woord van ons geloof is immers niet «dood» maar «leven»: «kom, gezegende van Mijn Vader, neem bezit van het Rijk, dat u voor eeuwig bestemd is».

Dierbare neven en nichten, gij kwaamt zo graag op bezoek bij tante : die liefdeband is niet verbroken, ik blijf met al uw wel en wee dankbaar meelevend vanuit het hemels tehuis. Heb dank, Aimé, voor die lange jaren werkzame aanwezigheid. God geve u loon naar werken, om uw trouwe dienstbaarheid. Dierbare familie, vrienden en kennissen, vergezelt mij naar de eeuwige heerlijkheid met uw mild gebed.

---

De namissen worden opgedragen op 21 en 28 jan. en op 4 februari te 8 uur.

Voor de bliken van deelneming,  
bedankt de familie.

---

Uitg. A. Lombaert, koster - Eine