

Mijn kinderen, vergeet de lessen van uw moeder niet. Spr. 18



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mevrouw

## ZULMA VAN DAMME

echtgenote van Mijnheer  
Gustaaf VAN TWEMBEKE,

geboren te Zarlardinghe de 22 juli 1889 en  
godvruchtig overleden te St.-Maria-Oudenhove  
de 3 januari 1953,  
gezalfd met de H. Olie in extremis.

---

Het lijden en de ziekte met verduldigheid  
verdragen, volmaken de kroon die God voor-  
bereidt in de hemel. H. Lig.

De duurzame overledene werd bemind van  
God en de mensen; van God om de belijdenis  
van haar geloof en haar deugdzaam leven, van  
de mensen om haar eenvoudige, eerlijke en  
zachtmoedige handel.

Zij was een verkleefde echtgenote en zorgzame  
moeder, zij minde de arbeid en vond haar  
grootste vreugde in het welzijn van haar huis-  
genoten.

Duurbare echtgenoot, kinderen en bloedver-  
wanten, mijn onverwacht afsterven moet u wel  
pijnlijk gevallen zijn. Troost u in de gedachte  
aan de langdurige loutering welke de ziekte  
meebrengt voor een echte kristen. Ik dank U  
voor de verzorging en toewijding die mij zoveel  
opbeuring brachten; gedenk nu ook mijn ziel in  
uw huiselijk gebed en in het H. Misoffer.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.  
300 d. afl.



De families VAN TWEMBEKE, DE CROO,  
VAN DAMME en DE GELAN,

zijn zeer erkentelijk voor de  
blijken van kristelijke deel-  
neming en danken U.

---

Uitg. J. Eeckhout, St. Maria-Oudenhove