

God. Gij wijst mij de weg van het leven
om heel mijn vreugde te vinden bij U.
ps . 16

Dankbaar gedenken wij

ZUSTER MARIE-BORGIA,
Maria VANDEBON

Zuster van de Christelijke Scholen

Geboren te Grazen op 22 juli 1919
Geprotest te Vorselaar op 16 augustus 1937
Overleden te Ninove op 6 juni 1999
Gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Als sterke, gelovige, wijze vrouw
ging zuster Marie-Borgia onverstoort,
eenvoudig en bescheiden,
de aangewezen weg,
de weg die God voor haar opende.
Zij deed gewoon wat van haar verwacht werd,
onopvallend en met een groot hart.

36 jaar lang was zij bijzonder actief en toegewijd
in haar geliefde school in Pamel-Ledeberg,
waar haar capaciteiten
als onderwijzeres en directrice
erg gewaardeerd werden.
Toen die levensfase voorbij was,
is zij niet „ op rust “ gegaan,
maar heeft zij, met de energie haar eigen,
een nieuwe weg gevonden van aandacht
en betrokkenheid op kerk en wereld.

55 jaar lang heeft zij lief en leed gedeeld
met de zusters in de gemeenschap en
met de mensen op „ Leberg “.
In stilte leefde zij diep verbonden
met haar familie.
Het kerkje zó dicht bij huis
was haar dierbaar.
Daarvoor was geen zorg te veel.
Hoeveel prachtige ruikers heeft zij al die jaren
voor het altaar geplaatst !
Hoe dikwijls haar welluidende stem
laten klinken in het koor !
Zó bracht zij lof
aan de Grote God van het Leven.

In de natuur vond zij een rustpunt.
Vol verwondering hield zij van bloemen
en planten, van een verzorgde, kleurige tuin...
Zij kon ervan genieten en laten genieten !

Haar rijkdom van geest putte niet uit
en zij bleef ons boeien
met menig verhaal van vroeger.
Met zuster Marie-Borgia verdwijnt er op „ Leberg “
een stukje geschiedenis...

*Goede zuster Marie-Borgia,
Jouw levenswijsheid, je geloof,
je goedheid en je trouw
zullen wij met liefde meedragen.
Je leven is mooi geweest !
God heeft nu je weg voltooid en je binnengeleid
in het lielijke land van vrede.
Hij schenkt je nu
„ Leven en Vreugde in overvloed “.*

Zuster Martha Lathouwers, Algemeen Overste,
de Zustersgemeenschap van Ledeberg - Pamel,
de familie Vandebon

danken U voor uw gebed
en uw meelevens.

