



Liefdevol aandenken aan  
DE HEER  
André Van de Capelle

Echtgenoot van Mevrouw  
Andrea Delanghe

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove op  
12 oktober 1946 en na een langdurige ziekte  
thuis overleden te Sint-Maria-Lierde  
op 21 maart 2003,  
begeleid door het gebed van de Kerk.

*Lid van pétanqueclub Den Boterhoek.*

Uw aanwezigheid, gebed en medeleven  
waren voor ons een ware bron van troost,  
waarvoor onze oprechte dank.  
De families : Van de Capelle - Hellebaut -  
Delanghe - Van Welden.

Je was het vechten moe gestreden  
je lichaam had teveel geleden.  
Veel te vroeg gleeed je bij ons vandaan  
om naar de hemel toe te gaan.

Nu onze dagen zijn gevuld met pijn en smart  
dragen wij jou steeds heel diep in ons hart.

Doch door verdriet overmand, in de donkerste nacht  
vinden we troost, wetend dat je op ons wacht  
want eens zullen we allen weer samen komen  
en tot die dag  
blijf je eeuwig in onze dromen.

*De namis wordt opgedragen op zondag 4 mei 2003  
om 10.30 uur in de parochiekerk Maria-Magdalena  
te Sint-Maria-Lierde.*

*ROUWL. FUN. & DRUKW. b.v.b.a. RAOUL - BRAKEL Tel. 055/ 42 24 49*



SJinn