

Het huis van de Heer is mijn woon voor
alle komende tijden. (Ps. 23)



GEDENK IN UW GEBEDEN

DE HEER

EMIEL VAN DE CAPELLE

echtgenoot van Mevrouw
CELESTA ROELEKENS

geboren te Nederbrakel, de 1 september
1902, en godvruchtig overleden in het Aka-
demisch ziekenhuis te Gent, de 2 december
1970, gesterkt door het Sakrament der zieken
en de Pauselijke zegen.

«Aanhoren zal ik wat God tot mij zegt,
voorzeker een woord van verzoening.
Zijn heil is nabij voor hen, die Hem vrezen.»
Samen met Emiel, wensten zijn geliefden
en zijn vrienden, dat hij nog vele jaren bij
hen mocht blijven, om te genieten van de
vrijheid en de rust na de volbrachte levens-
taak. Zijn voortijdig heengaan is voor hem
en de zijnen een zwaar en pijnlijk offer.
Maar eerlijke christelijke gezindheid gaf de
kracht om in deemoed en vertrouwen te
aanvaarden, wat God liet gebeuren. Zo zal
dit sterven in leven, en dit leed in vertroos-
ting overgaan.

Mijn geliefde vrouw, kinderen en klein-
kind, uw liefdevolle toewijding was mijn
grootste geluk en diepste vreugde. Moge de
Heer u sterken in dit uur en u in zijn liefde
bewaren.

Dierbare broers, zusters en familieleden,
ik dank u voor uw gebed en uw innig me-
deleven in deze zware beproeving en ver-
geet u niet bij de Heer.

Ook u, mijn goede vrienden, dank ik voor
uw trouwe genegenheid en uw gebed.



Mevrouw Emiel VAN DE CAPELLE-ROELE-
KENS,

De Heer en Mevrouw Gustaaf DE BUYSE-
RIE-VAN DE CAPELLE,

De Heer en Mevrouw Albert VAN DE CA-
PELLE-DAUWE en zontje Colin.

De families VAN DE CAPELLE, ROELE-
KENS, SPITAEELS, D'HAEYER, DESUT-
TER en STEVENS,

BEDANKEN.

Drukk. G. Haësebeyt, Balegem