

†

Bid voor de zielerust van

Mevrouw

Irma VAN DE CAPELLE

weduwe van Emiel D'HOMME,

geboren te Nederbrakel op 15 januari 1898 en godvruchtig in de Heer ontslapen te Brakel-Opbrakel op 26 september 1981, voorzien van de HH. Sakramenten van de zieken en de Pauselijke Zegen.

Zo menigmaal heeft Irma gebeden om van dit leven te mogen scheiden zonder al te veel last te moeten berokkenen aan de anderen. Zo is ze dan ook van hier mogen heengaan.

Voor het geluk van haar gezin en voor de opvoeding van haar kinderen heeft ze hard moeten werken.

Als een diepgelovig mens heeft ze steeds geleefd. Met tegenzin moest ze het ter kerke gaan op zondag staken, toen het haar te zwaar werd. Des te meer zou ze dan haar vertrouwde paternoster bidden voor haar geliefden, voor de wereldnoden.

Haar voorbeeld navolgend, willen we nu voor haar onze bede richten tot de hemelse Vader : « Laat Irma, die U steeds trouw gediend heeft op aarde, nu bezit nemen van de eeuwige woonst en vereniging met haar echtgenoot en alle geliefden die haar voorgingen in de dood ».

H. Jozef, patroon van onze Toepkapel, bid voor ons.

De families Van de Capelle, D'Homme, D'Haeyer, Van de Catsijne, Rubbens,

danken U voor uw blijken van medeleven in hun rouw.

Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel