

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**LOUISE VAN DE CAPELLE**

weduwe van de Heer Roger MINNAERT,

geboren te Nederbrakel op 23 november 1906  
en onverwacht overleden te Brakel op  
25 april 1982,

voorzien van het H. Oliesel « in extremis ».

---

Een onverwachte dood! Hoe vaak wordt niet iemand uit ons midden weggenomen als wij er geenszins aan denken. Gelukkig diegenen die het uur van hun dood altijd voor ogen hebben en zichzelf dagelijks bereid houden om goed te sterven.

Het leven van Louise was helemaal gericht op de Heer. God dienen in dit leven was haar doel. Haar leven was gedragen door haar diep geloof, al haar doen en laten was er door geïnspireerd. Zij wist dat zij bestemd was, zoals elke mens om terug te keren tot God door wie we geschapen zijn.

Nu ze van ons is heengegaan komt haar persoonlijkheid ons nog beter voor ogen. In

dankbaarheid denken we terug aan alles wat ze voor haar echtgenoot, haar kinderen en de medemens gedaan heeft. Waar wij haar niet tenvolte hebben kunnen belonen, daar zal de Heer haar nu mild vergoeden.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, het was voor mij steeds een hartversterkende vreugde, vooral na vaders heengaan, mij omringd te zien door uw liefde en zorgen. Ik dank U allen ten zeerste. Beste familie en vrienden, onverwacht heeft de Heer mij tot zich geroepen. Zijn wil geschiede. Over de dood heen blijf ik met U verbonden. Blijf mij in uw gebeden gedenken.

De families :

VAN DE CAPELLE, MINNAERT,  
HOEBEKE, D'HAEYER,

danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen Amand Marroyen, Brakel