

Elk afscheid is de geboorte
van een herinnering



DE HEER

Marcel
Van de Capelle

echtgenoot van Eliane Van Huffel

geboren te Nederbrakel
op 21 juni 1934
en overleden te Ronse
op 30 maart 2010.

Beetje bij beetje
moesten we je verlaten,
we konden uiteindelijk
niet meer met je praten.

Die blik, die stilte,
dat deed vaak zeer,
diegene van vroeger
was je niet meer.

We zagen heel goed je stille verdriet,
maar helpen konden we je niet.

Je gevecht is nu gedaan,
in vrede laten we je gaan.

Pijn zal het blijven doen,
maar in ons hart

zal je er altijd zijn voor ons
en zeker voor je kleine kapoen.

De familie dankt allen die Marcel
tijdens zijn leven
vriendschap hebben geschonken.
Ook danken zij u
voor uw medeleven bij zijn heengaan.

Uitvaartbegeleiding Stefaan - 055 42 24 49 - Brakel
Drukkerij Surdiacourt - 055 42 34 70 - Brakel

