

*Beeld van liefde,  
beeld van goedheid,  
beeld van al wat edel is,  
blijft gij in ons aller harten  
en in elk geheugenis.*

G. Gezelle



Dankbaar aandenken aan  
mevrouw

## Maria VANDECAPELLE

dochter van wijlen Petrus en Nathalie  
VANDECAPELLE - GABRIËLS

Zij werd geboren te Opbrakel op  
18 januari 1911 en overleed er in het  
Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Franciscus  
op 26 augustus 2001, gesterkt door de  
Sacramenten van de Kerk en met volle  
bewustzijn, omringd door haar familie.

---

Haar nichten, neven, hun kinderen en  
de families VANDECAPELLE - GABRIËLS - DETAND  
danken u voor de blijken van deelneming.

De namis zal opgedragen worden in de parochiekerk  
te Opbrakel op zondag 23 september 2001 om 9 uur.

Een laatste aandenken aan een gediensstige, diepgelovige en eenvoudige vrouw. Voor de wereld één van de vele eenvoudigen, voor God één van de mensen van de acht zaligheden, waarover Jezus zegde : "Zalig zijt gij ... u zal het Rijk der hemelen toebehoren ... treed binnen in Mijn vreugde".

Tante Maria, zo wordt zij door velen genoemd : haar gedenken is beelden oproepen van veel zorg en liefde, van toegewijde dienstbaarheid, van zachte mildheid. Zij was een dappere vrouw die meeleeftde in de dagelijkse wereld van haar thuis, waar alleen liefde en aandacht telde voor haar zuster Camilla en haar kinderen en kleinkinderen. Zij was als een moeder, met en naast Camilla.

Zonder grote woorden was zij mede de zon en het hart van haar thuis. Zij was een milde vrouw die vanuit haar groot geloof, alleen rust en vrede uitstraalde bij allen die haar omringden : familie, vrienden en bureu.

Stil verdriet bekruipt ons vandaag, nu zij, gebroken door leed en ouderdom, onverwacht maar niet onvoorbereid, van ons is heengegaan.

Zij was dankbaar voor elk bezoek in het Sint-Franciscustehuis, voor elke attentie, voor de warme en fijne zorg van allen die haar verpleegden.

Zoals zij geleefd heeft, zo is zij van ons heengegaan : eenvoudig, stil, tevreden met alles, wetend dat zij in God eeuwige vrede en liefde zal vinden.

In dit uur van afscheid mogen wij God en haar danken om haar leven vol zorg en liefde, voor al die ontelbare schone dingen uit haar leven.