

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Magdalena Van De Capelle

echtgenote van Mijaheer

Remi Rubbens

geboren te Nederbrakel, op 12 juni 1904,
en er godvruchtig overleden, op 19 juni 1963,
gesterkt door het H. Sakrament van de zieken
en de H. Kommunie,
alsook de Pauselijke zegen in het stervensuur.

Moeder, die zo goed was voor ons, die zo graag, zo hard en zo veel heeft gewerkt, werd in volle arbeid zo onverwachts door ziekte getroffen. Waarom juist op dit ogenblik, waarom zo plots aan de tedere genegenheid van haar echtgenoot en kinderen ontruikt? God alleen weet het: de mens wikt doch God beschikt.

Waar en duurzaam geluk is er in aardse goederen en in tijdelijke zaken alleen niet te vinden. Alles is ijdel en vergankelijk, behalve God beminnen en Hem steeds getrouw dienen.

Duurbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, zwaar is de slag die U treft; ik heb veel gelukkige dagen onder U gesleten en ik heb mijn best gedaan om een goede echtgenote en een ware moeder te zijn, om u voor te gaan met mijn kristelijk voorbeeld. Laat ons verenigd blijven in trouwe herinnering aan onze liefde, Weest mij indachtig in uw gebeden en in de H. Mis.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



De Familiën

VAN DE CAPELLE,
RUBBENS,
D'HAEYER,
VAN DE CATSIJNE.

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

De Ruyver, Nederbrakel. Tel. 43470