

Zalig deze die in de Heer sterven. (Ap. J.)

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Stephanus VAN DE CAPELLE

weduwenaar in 1-ste huwelijk van Mevrouw

Thérèse Spitaels

en in 2-de huwelijk van Mevrouw

Marie D'Haeyer

geboren te Nederbrakel, de 23 december 1871
en er godvruchtig overleden de 31 december 1958.

Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.

Lid van de Bond van het H. Hart
en het Xaverianengenootschap.

Rustend Voorman Regie T.T. en lid der C.O.O.

De tijd gaat snel. Ook al wordt men oud, heeft men de indruk dat een mensenleven gauw voorbij gaat. De dagen van het einde van het oude en het begin van het nieuwe jaar moeten ons doen bezinnen over de vergankelijkheid van de dagen die van deze wereld zijn.

De duurzame overledene is steeds een voorbeeldig kristen mens geweest. Ik ben het zwaard komen brengen in de wereld, zo heeft de Heer gezegd, daarmee bedoelde Hij dat eenieder voor zijn verantwoordelijkheid zal geplaatst worden. De verantwoordelijkheid heeft de duurzame overledene steeds goed begrepen en hij is het geloof in God

en aan zijn eredienst steeds getrouw gebleven in woord en daad en voorbeeld.

Duurbare kinderen en familieleden, ik dank u voor de goede zorgen waarmede ge me hebt omringd. Ik was hulpbehoevend en ge hebt me in liefde geholpen. De Heer zal al uw werk indachtig zijn. Ik zal Hem vragen dat gij allen steeds mijn voorbeeld van vurig geloof mocht indachtig zijn. Dat is het middel en de weg om mekaar allen voor altijd weer te zien in de gelukzaligheid van de hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

†

De familiën VAN DE CAPELLE, SPITAEELS, D'HAEYER, CAROEBEL, LIEDTS en VANNIEUWENHOVE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 434.70